

Inhoudsopgave “de Sint Jacobsschelp” december 2016

Schema	2
Tarieven	2
Nieuws vanuit het Parochiebestuur	3
Aktie Kerkbalans	4
Kerstmis wordt als de kinderen	5
Familieberichten	6
Aanmelding eerste communie	7
Allerzielenviering	8
De kerststal van Volendam	10
Ritmisch Koor D'CYMO	11
Het St. Caeciliakoor met Kerst	12
Kerstmis voor de kinderen	13
Stille Omgang	14
Koffiedrinken	14
St. Vrienden van Joseph	15
Ritmisch Koor D'CYMO	16
Van oud naar nieuw gaan	17
Vieringen en Intenties van 16 december t/m 27 januari2017	19
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn	26
Contactadressen	27
Colofon	28

13-jan-2017 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
18-jan-2017 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar
e-mailadres par.jacobus@outlook.com
24-jan-2017 Eerste dag bezorging boekje
28-jan-2017 Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (**deur rechts naast voormalige
pastorie**). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven



Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur! Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank, zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

**Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363 2010 92
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn**

Nieuws vanuit het Parochiebestuur

Kerstmis 2016, de vrijwilligers zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen. Wij kijken er naar uit om velen van u te mogen ontmoeten tijdens een van de vieringen.

Op dinsdag 8 november hebben we gesproken met de vrijwilligers die de eerst Heilige communie, het Vormsel en de gezinsvieringen verzorgen. We zijn als bestuur zijnde en niet alleen het bestuur, ik denk dat we namens alle parochianen kunnen spreken, heel blij zijn met de inzet van deze groepen. Een brug naar de toekomst, hoe die er ook uit mag zien. In het algemeen is iedere groep heel tevreden over hoe het gaat. Puntje van aandacht is de tijdsduur van de vieringen. Er kan gekeken worden naar het aantal coupletten wat het koor zingt. Als een viering uitloopt zou je de liedjes kunnen inkorten.

De groepen vinden het fijn dat je altijd heel veel medewerking krijgt. Medewerking van de leerkrachten van de lagere school, vrijwilligers van de parochie en dat je alle vrijheid hebt. De samenwerking met Pastoor is heel positief. Hij geeft ons veel ruimte en met de kinderen heeft hij een ontspannen en positief contact.

Het thema voor het komende jaar van de Eerste Heilige Communiegroep is de liefde. Dit komt goed uit zo in de mei maand Maria maand.

De Gezinsvieringen groep verzorgt de vieringen aan het begin en aan het einde van het schooljaar en op Witte Donderdag, Goede vrijdag en dan nog vier vieringen door het jaar heen. Het jeugdkoor zingt bij deze vieringen.

Ook met deze groep gaat het goed en naar alle tevredenheid. In de communicatie met de ouders, aanwezigheid van de ouders, is het wel eens zoeken. Hoe kan je ze het beste bereiken en bij de vieringen betrekken. Unaniem zijn we Mariosé zeer erkentelijk voor alles wat ze doet. Zij is een belangrijke spil in het geheel. Dank je wel Mariosé.

We wensen u allen: Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar

Namens het parochiebestuur.
Elma Veldboer-Beemsterboer

Aktie Kerkbalans



Uw periodieke gift aan onze parochie fiscaal aftrekbaar, als u uw periodieke gift heeft laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst*.

Onze parochie heeft ook een ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen hebben belastingvoordelen.

Voldoet uw periodieke gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift in uw belastingaangifte aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Maakt u elk jaar vijf jaar lang** eenzelfde bedrag als gift over aan onze parochie (denk aan actie kerkbalans), dan is deze gift geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In uw belastingaangifte moet het zgn. RSIN-nummer 002616142*** worden ingevuld.

* Op het parochiesecretariaat ligt een model schriftelijke overeenkomst (het formulier 'Periodieke gift in geld') als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Het parochiesecretariaat kan u op de vrijdagmiddag behulpzaam zijn bij het invullen van het formulier.

** bijv. 2017 t/m 2021

*** ROOMS-KATHOLIEK KERKBESTUUR PAROCHIE HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE TUITJENHORN

Kerstmis wordt als de kinderen

Hoe je thuis kerstmis vierde in je kinderen kunnen bepalend zijn voor heel je leven.

Wij vierden thuis niet alleen kerstmis; ook de advent; de weken die vooraf gaan aan het kerstfeest.

De advent begon na de Sinterklaastijd. Nu in onze tijd zien we dat de advent niet meer gevierd wordt. De media zijn al helemaal in de kerstsfeer. De boom staat en de kerstversiering is aangebracht.

Ik was zondag naar Hour of Power en dat was ook al helemaal in de kerstsfeer. Ik vind dat jammer. Bij ons thuis werd de kerststal pas neergezet op kerstavond. De doos met de kerststal en de beeldjes werden tevoorschijn gehaald, de beeldjes uitgepakt en ze kregen weer hun vertrouwde plek. Eerst het kindje in de kribbe, dan Maria en Jozef en vervolgens de herders met de schaapjes en tot slot de kameel en de zwarte drijver. In 1949 was mijn vader 25 jaar koorzanger en van de parochie kregen wij een nieuwe kerststal. Mijn jongste zusje was toen net een jaar. Wij hadden niet een gewone ster, neen, mijn vader had een verlichtte ster gemaakt. Een klein fietslampje tussen twee sterren in en afgedekt met rood crêpepapier. Wij waren daar echt trots op en de hele buurt kwam kijken naar onze kerstster.

Veertig jaar later was ik pastoor in Volendam en toen werd de oude en vertrouwde kerststal ook weer thuis neergezet. Mijn moeder kon dat niet meer dus deed ik dat. Wat mij toen opviel was dat alle beeldjes een kraag van lijm om de hals hadden. In de strijd om heel te blijven hadden ze een nederlaag geleden. Kinderhandjes hadden de beeldjes genekt. De beeldjes vertelden het familieverhaal.

Kerstmis is ook altijd het verhaal van heimwee naar onze kindertijd. Toen was de wereld nog veilig en je kunt er thuis zijn. Wordt als de kinderen. Die diepere laag van je kindertijd zit nog in je. Die laag moet je weer oproepen om heel zuiver te zijn. Het verhaal kun je zo aan kinderen vertellen. De kerstlieden zingen er over. Toen de wereld in zonden terneer lag zond God een engel naar Maria die haar moest vertellen dat zij de moeder zou worden van de lang verwachte Messias en Hij kwam naar de wereld toen de aarde in zonden lag en er een toekomst voor de mensen was. Toen de Messias geboren was, het kindeke in de kribbe lag zongen

engelen in de velden Efrata dat de Messias was geboren, heel de hemel was vol van engelenzang. De herders trokken toen naar de stal en vonden het Kind met zijn moeder en vader.

Wat je toen als kind hebt ervaren in de kerstnacht, thuis en in de kerk heeft niets ingeboet aan waarde. Nog steeds ligt de wereld verloren in zonde en duisternis. Het land van Jezus is verscheurd door de burgeroorlog en het optreden van IS. Juist in dat land zal de kerstboodschap weer klinken. Vrede op aarde. Op de televisie vertelde een jongen dat hij er bij was toen drie mensen werden onthoofd. Het waren ongelovigen werd er bij gezegd.

Kerstmis is het feest van de intimiteit tussen God en de mensen. Je moet weer kind worden om die intimiteit te kunnen ervaren. Dat wens ik u toe en roep u toe: zalig kerstfeest. Ik wil iedereen oud en jong uitnodigen om naar de kerk te komen om iets van die intimiteit samen te ervaren.

Kom dan ook naar de kerk op Oudejaarsavond om in vrede afscheid te nemen van het oude jaar en een start te maken met het nieuwe jaar,

Pastoor J. Berkhout

Familieberichten



Van harte gefeliciteerd!

Op 25 december viert mevrouw G.C. Buter-Nannes haar 92ste verjaardag.

Op 12 januari 2017 viert mevrouw M. Mul-Meester haar 93ste verjaardag.

Op 15 januari 2017 viert mevrouw A.A. Boekel-Tervoort haar 94ste verjaardag.

Op 24 januari 2017 viert de heer J.N. Karsten zijn 90ste verjaardag.

Aanmelding eerste communie

Het lijkt nog ver weg, maar over klein half jaar, op **zondag 14 mei 2017** is de viering van de 1^e Heilige Communie.

Op zondag **5 maart 2017** begint de voorbereiding van de kinderen met een presentatieviering.

Op de St. Barbara school in Tuitjenhorn wordt gedurende 13-15 weken samen met de kinderen van groep 4 een project behandeld, dit vindt plaats op de dinsdagmiddag van 13.45 tot 14.30 uur, vanaf eind januari 2017.

De uitnodigingen voor de eerste communie worden via de verschillende scholen in Harenkarspel verspreid. Mocht uw kind geen uitnodiging hebben ontvangen, minimaal in groep 4 zitten, en wel willen deelnemen aan de eerste communie, dan kunt u uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met de werkgroep eerste communie voor de aanmelding van uw kind.

De kinderen die hun eerste communie willen doen moeten wel het heilig Doopsel hebben ontvangen. Mocht dit nog niet het geval zijn dan kunt u dit via de pastorie nog regelen.

De bijdrage in de kosten van de 1^e communie is € 15. Dit bedrag kunt u op de eerste ouderavond (wanneer en hoe laat hoort u nog) aan de werkgroep betalen.

Om uw kind aan te melden kunt u mailen naar een van onderstaande personen:

Werkgroep Eerste Communie

Margret Terra	johnfontaine@hetnet.nl	(0224-552007)
Dorien Dapper	p.masteling@hetnet.nl	(0226-391390)
Wilma Hooglugt	w.hooglugt@gmail.com	(0226-332949)
Linda Hof	borfoh@quicknet.nl	(0226-390986)

Allerzielenviering

*”Als de cirkel van het leven is voltooid,
blijft de schoonheid der liefde voortduren”.*

Allerzielenviering, 2 november 2016; een prachtige stille herfstavond na een dag vol regen, waarin de mensen met velen naar de kerk kwamen, een dienst waar de Avondwakegroep in voor mag gaan.

Naast het evangelie van de Emmaüsgangers, werden er gedichten en een lezing van onze kerkvader Augustinus voorgelezen, afgewisseld met zang van ons mannenkoor.

Iedereen werd uitgenodigd om voor hun dierbare overledenen, zijn of haar kaarsje aan de Paaskaars te ontsteken en deze te plaatsen op de trap van het altaar. Ondertussen werd er geluisterd naar het cd lied ‘ The circle of life ‘, van Elton John.

Wat een mooi gezicht, al die brandende lichtjes die tijdens de viering branden, maar wat gelijker tijd ook de verbondenheid van onze gemeenschap liet zien.



Vervolgens werd er voor elke overledene van het afgelopen jaar (die vanuit onze kerk is begraven of gecremeerd) een kaars aangestoken, om daarna nog even stil te staan om te luisteren naar wie hij of zij in het leven was, en betekende voor de familie en nabestaanden.

Ook staken we een kaars aan, die symbool staat voor alle andere overledenen in onze familie- en

vriendenkring, die in de voorafgaande jaren van ons zijn heengegaan en met wie wij ons verbonden weten.

Na afloop van de viering gingen de grote kerkdeuren open, waarna we in stilte over een prachtig verlicht pad naar het kerkhof liepen.

Iedereen kreeg bij de kerkuitgang een brandende grafkaars mee.

Op het kerkhof was nog een kort samenzijn met zang en gebed, waarna iedereen de grafkaars een mooi plekje kon geven bij hun dierbaren.

Wat was het op het kerkhof een mooi moment van stilte en rust, warmte en licht, maar ook van verbondenheid met elkaar.

Na dit samenzijn was er in de kerk gelegenheid om een kopje koffie te drinken, om op die manier nog even van gedachten te wisselen. De familie van de overledenen van het afgelopen jaar, hebben het herinneringskruisje, wat vooraan in de kerk heeft gehangen, samen met de kaars die wij deze avond gebrand hebben, mee naar huis mogen nemen. Vele mensen hebben voor en achter de schermen aan deze prachtige Allerzielenviering meegewerkt en zonder iemand te willen vergeten bedanken wij iedereen daarvoor.

Wij wensen u allen in deze donkere dagen veel sterkte.

Gefluister:

*Als we hier op het kerkhof zijn bij onze dierbaren
bij hen die voor altijd de stilte bewaren.*

*Dan horen we de wind met de bladeren spelen
en heel zachtjes en intiem onze oren strelen*

*Dan lijkt het wel alsof de bomen fluisteren
en ons uitnodigen naar het te luisteren*

*Maar het is een taal die we niet verstaan,
de taal van hen die van ons zijn heengegaan.*

*De mensen aan de overkant van het leven
en toch voor altijd met ons in liefde verweven.*

*Maar in het stille land blijven zij tot ons fluisteren
en ons uitnodigen naar het te luisteren.*

*Maar als we echt stil worden van binnen
en tot rust komen met als onze zinnen.*

*Kunnen we zachtjes hun woorden horen,
tot ons gesproken zo lang van te voren.*

*Zo blijft hun leven tot ons fluisteren
en ons uitnodigen naar hen te luisteren.*

Namens de avondwakegroep
Elma Beemsterboer en Helmine Bruin



De kerststal van Volendam

In 1995 werd ik benoemd tot pastoor in Volendam. Toen het tegen Kerstmis liep hoorde ik hoe men dat in Volendam gewend was.

Heel Volendam gaat in de kerstnacht ter kerke. Er waren drie nachtmissen op kerstavond. Ik deed ze alle drie, want mijn gezondheid was nog goed en ik was toen 55 jaar en kon alles nog. Later kwam er nog een vierde dienst bij voor kinderen want die waren vergeten. Op kerstavond was er niet gedacht aan kinderen en dat gebeurde later.

Heel bijzonder was de kerststal in de kerk. Klaas was een parochiaan die gespecialiseerd was in het bouwen van een kerstgrot ook in de kerk. Het halve priesterkoor was kerstgrot. Als ik in de kersttijd 's avonds door het dorp fietste zag ik waar Klaas een kerstgrot had gebouwd. Iedereen liet de gordijnen open zodat je alles kon zien. Zo'n kerstgrot besloeg de halve kamer. Jezus werd in een kribbe gelegd, maar je kon het kerstkind bijna niet vinden. Want de grot werd opgesierd met een kathedraaltje en een waterval, die ook echt stromend water had. Iedereen wil dit spektakel ook zien dus de mensen wilden het liefst op de voorste banken zitten. Daar hoorde je ook het beste het geluid van de waterval. Dat had wel tot gevolg dat vele mensen, vooral vrouwen, tijdens de nachtmis moesten piesen. Het was een komen en gaan van mensen, die op weg waren naar de toiletten en dat stoorde de priester weer. Een ander jaar, de kerk werd toen gerestaureerd werd de grot niet meer gebouwd tot grote teleurstelling van Klaas, want in de gerestaureerde muren mochten geen spijkers meer geslagen worden. In de klokkentoren stonden zangers opgesteld die vanuit de toren kerstliederen zongen. Prachtig en sfeervol. Het zou in Tuitjenhorn ook kunnen, denk ik.

De nachtmis begon met het prachtige lied: Once in Royal Davids city. Het mooie koor van meester Beumer schreed de kerk binnen met het beeld van het Kindeke Jezus. Het werd in de kribbe gelegd. Het koor droeg

witte toogjes. Het was allemaal heel mooi. Het gemengde dames- en herenkor zong het Kyrië en het Gloria met kerstklokken die luidden. De nachtmis van Volendam is ooit voor de Eurovisie televisie geweest met als hoofdcelebrant kardinaal Alfrink. Ik vond het elk jaar een eer om in de nachtmis in het voetspoor te gaan van de kardinaal.

Veel mensen van buiten Volendam waren speciaal naar Volendam gekomen om er kerstmis te vieren. Nu met het Marinapark staan mensen in de rij. Kaarten werden niet uitgegeven, derhalve vormde zich een lange rij van mensen voor het begin van de nachtmis. De Volendammers genoten er van. Zij gingen wel naar een andere nachtmis.

De mooiste nachtmissen heb ik altijd meegemaakt in Volendam. Als ik dit zeg wil ik natuurlijk niemand tekort doen.

Pastoor J. Berkhout



Ritmisch koor D`CYMO Tuitjenhorn

Het is al even terug, 40 jaar D`CYMO, maar ik had beloofd om een verslag van de dag in te leveren, dus bij dezen. Een prachtdag, zo kan ik het denk ik wel omschrijven.

Maar wat een begin van de dag ook.

Een kerkdienst die door veel mensen bezocht werd, de kerk geweldig versierd door de groene handjes. Nou dan zing je lekker hoor, en aan de reacties van de mensen te horen kwam dat ook goed over. Pastoor die een leuk woordje had voor de jubilarissen. En de gouden Gregoriusspeld voor ze, de medewerking van het parochiebestuur was super om dit voor elkaar te krijgen.

Ik weet niet of Ineke, Marian, Willy, Jaap en Rina iets vermoedden, het lijkt me dat je wel verwacht dat er iets gaat gebeuren. Gezin en familie in de kerk om dit met elkaar mee te maken, wat `n pracht! En de dames die voor de koffie zorgden na de dienst, kwam er extra bij voor ze, maar de belangstelling was groot hiervoor en we zijn blij dat ze dit gedaan hebben.

Daarna naar AHOJ, koffie en gebak en toen het optreden van gospelkoor Joy uit Alkmaar. Er had nog wel wat meer publiek bij gekund, maar het was zonnig weer, veel mensen waren buiten, en we hadden al zoveel mensen in de kerk gehad. Nou de pret was er niet minder om hoor. Zowel het gospelkoor als het publiek heeft ervan genoten. Wat is het dan leuk om te horen hoe een ander koor de liedjes zingt die je als koor zelf ook zingt.

Vervolgens een tijdje borrelen voor de leden en partners en een Italiaans buffet om de dag met een gevulde maag te eindigen. De mooie woorden van Ineke voor ons, de medewerking van iedereen om dit alles voor elkaar te krijgen, we zijn er maar wat blij mee. Ineke had ook nog oude foto's en geschreven stukjes, geboortekaartjes enz. mee, en dat bracht veel herinneringen, ooh en aah noh joh, naar boven.

De posters voor het jubileum die we kregen om in de omgeving op te hangen. We hadden gevraagd aan drukkerij Coster & Kok om de posters, die we op de computer gemaakt hadden, af te drukken. Een spontane actie van ze om de posters gratis af te leveren, en zo'n bedrijf is er gewoon op het dorp zelf hé! Mensen van AHOJ, bedankt voor de prettige samen/medewerking. En de leden van D`CYMO natuurlijk, we hebben er samen een prachtdag van gemaakt.

Maar we gaan door hoor, met Mariska onze pianiste en Sandra onze dirigente, al vele jaren blij mee ondertussen. En natuurlijk samen met jullie, de mensen die komen in de dienst als wij de zang verzorgen. We hopen uiteraard dat we dit nog vele jaren met elkaar gaan beleven, of als luisteraar, of als zanger/zangeres bij het koor. Want nieuwe leden zijn altijd welkom hoor!

Groeten Liesbeth Bruin en Connie Bakker

Het St. Caeciliakoor met Kerst

Op zaterdag 24 december zingt het St. Caeciliakoor de nachtmis. Voor aanvang van de mis beginnen we om 19.30 uur met het zingen van bekende en minder bekende kerstliedjes.

Zoals gebruikelijk zingen we de mis van Ignaz Reimann, de Christkindlmesse met prachtige solo's.

Verder o.a. God so loved the world en Verleih uns Frieden .

De leden van het koor wensen iedereen een mooie kerstviering en fijne feestdagen.

Annemiek Boom, Secretaris

Kerstmis voor de kinderen



Ook dit jaar wordt er tijdens de viering van Kerstmis weer rekening gehouden met de kinderen.

In deze bijzondere tijd, waarin we wachten op het kindje Jezus, dat vrede en licht zal brengen, zijn er twee speciaal voor de kinderen ingeruimde momenten.

Zaterdag 24 december om 18.00 uur is de Herdertjesviering

Deze heeft als thema: “Op reis met een ster”. Het waren de drie koningen die het Kerstkind vonden door het volgen van een ster en tijdens deze woord- en communieviering zullen ook wij op weg gaan met een ster.

Door samen te luisteren naar het eeuwenoude verhaal en samen te zingen van Kerstmis kan het ook voor de kinderen echt Kerstmis worden.

De viering wordt verzorgd door de Gezinsmisgroep en de muzikale ondersteuning is van het Jeugdkoor. Alle kinderen zijn welkom, maar er is helaas geen crèche voor de allerkleinste.

Op zondag 25 december om 14.00 uur is er het Kerstspel

Het Jeugdkoor en vele andere kinderen spelen het kerstverhaal en samen zingen we de traditionele kerstliederen. Na afloop mogen we het echte kerstkind van dichtbij bekijken. Dit jaar is het de jongste van Heidi en Sander.

Stille omgang

Via dit bericht wil ik alvast de Stille Omgang, zaterdag op zondag 18 en 19 maart en hieraan voorafgaand de Mirakelweek, beginnend woensdag 15 maart onder uw aandacht brengen.

Hierdoor kunt u hier rekening mee houden in de programmering van uw parochie.

Zie ook de website:

www.begijnhofamsterdam.nl en www.stille-omgang.nl.

Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam

www.stille-omgang.nl

Het Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam organiseert de jaarlijkse omgang in het historische centrum van Amsterdam ter verering van het sacramentsmirakel in 1345.



Koffiedrinken

Enemaal in de maand is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooie gelegenheid om, op een ongedwongen manier, samen wat na te praten. De voorganger(s) en enkele bestuursleden zijn ook wel aanwezig, zodat u ook met hen van gedachten kunt wisselen. De eerstvolgende keer dat wij weer koffie voor u schenken zal zijn op **maandag 26 december (2^{de} Kerstdag)** en na de **oecumenische viering op zondag 22 januari**. Wij hopen u allen weer te mogen begroeten.

Namens de KD-groep

Marja Buur



Stichting Vrienden van Joseph

p/a Bladstraat 5

1747 HJ Tuitjenhorn

Tel: 0226 391403

Website: www.vriendenjoseph.nl

E-mailadres: liesblommaart@quicknet.nl

ANBI keurmerk per 01-01-2008

KvK 37092104

Bank: NL28 RABO 0155 9930 11

Beste Parochianen,

Advent en Kerstmis, een tijd van bezinning en denken aan andere, door hulp en medeleven.

Dat moet ook Pastoor Timmer gedacht hebben toen na het bezoek 1997 van zijn goede vriend

Father Joseph Kimotho, hij met het idee kwam, deze sympathieke Priester te helpen.

Hij zocht wat mensen bij elkaar en na bijna 20 jaar werken zij nog steeds als de "St. Vrienden van Joseph" voor Father Joseph en de mensen in Kenia.

De start van deze stichting begon om Father Joseph te helpen in zijn parochie in Moi Ben. Ons eerste project was dan ook de oude auto op te laten knappen en schoon water in het dorpje Moi Ben. Deze watertoren staat er nog steeds. En zoals Pastoor Timmer toen schreef, de auto stond wel in de garage maar voor de onderdelen die nodig waren moest hij zelf



zorgen en dat betekende vele keren naar Nairobi om die op te halen, naast zijn parochiewerk.

Daarom had Pastoor ook een kerst actie op touw gezet om deze sympathieke priester te helpen.

Dat bracht toen het mooie bedrag van 4000,00 gulden op.

Omdat U en vele buiten onze parochie de Stichting financieel helpen kunnen wij verder gaan en meerdere acties op touw zetten. In de afgelopen bijna 20 jaar hebben we dan ook dankzij uw hulp veel kunnen realiseren. Soms

hoor je weleens: "Het is water naar de zee dragen , of een druppel op een gloeiende plaat," maar als deze druppel goed aankomt moeten we dankbaar zijn dat we hebben kunnen helpen. Zeker de mensen in Kenia Father Joseph en Father Folkert zijn u heel dankbaar.

Met Kerstmis hebben we geen speciale actie, die komen volgend jaar als we ons jubileum jaar vieren.

Toch hopen we dat U ons wilt helpen met het voltooiën van de laboratorium klas in Kipsingori.

Het lokaal is bijna klaar nu de inrichting nog. Op de foto's achter in de kerk kunt uw zien wat u weer samen met de mensen in Kenia, gepresteerd hebt met uw hulp. We hopen dit lokaal in februari kant en klaar over te kunnen dragen aan het schoolbestuur van St. Mary's Highschool in Kipsingori.

Wij hopen ook deze Kerst dat u onze hutjes niet vergeet: U Weet:
"Vele kleintjes maken één grote."

Voor een ieder wensen wij: :

"Hele mooie Kerstdagen en een vooral gezond – liefdevol 2017."

St. Vrienden van Joseph.

Ritmisch Koor D`CYMO

Nog twee maal zingen in de kerk voor ons in 2016.

De eerste maal is op 18 december om 10.00 uur. We hebben een woord- en communieviering met Past. Vertelman als voorganger. De 4^e zondag van de Adventstijd, 4 kaarsen aan op de krans. Mooie voorbereiding op de Kersttijd vind ik altijd. Nog even stil zijn in deze drukke tijd, want (bijna) iedereen vindt wel dat het allemaal zo snel gaat met de tijd. Zoveel nog willen doen, maar dan is het toch zomaar weer Kerst. En met die dagen zingen wij op Eerste Kerstdag om 10.00 uur. Samen met Pastoor Berkhout zorgen wij voor een sfeervol begin van de Eerste Kerstdag, tenminste daar gaan we zeker ons best voor doen. Aan het oefenen voor

een nieuw lied voor de kerst, dus nieuwsgierig, kom luisteren zou ik zeggen, en we zingen nog meer hoor, komt goed! Het was voor het koor een bijzonder jaar met het 40-jarig jubileum, we kunnen daar mooi op terugkijken. Dit zal niet voor iedereen zo zijn, als er iets gebeurd is, als je mensen moet missen, gaat de tijd vaak niet snel. Hopelijk zijn er wel mooie herinneringen waaraan je dan terug kan denken. We wensen iedereen mooie, gezellige dagen met elkaar, of veel sterkte in deze tijd, laten we dankbaar zijn voor wat we hebben en bedenk Nemen vult de handen, geven vult het hart.

En dan 2017, dat wordt 15 januari, met Past. Vertelman. Laten we in het nieuwe jaar gewoon maar met elkaar verder gaan, bij dezen is iedereen van harte welkom hiervoor.

Graag tot 18 december en/of 25 december 2016, of 15 januari 2017.

Connie Bakker

Van oud naar nieuw gaan



Van oud naar nieuw gaan vind ik altijd een magisch gebeuren. Toen ik in Volendam werkte was er altijd een speciale viering zoals dat in de meeste parochies zo is. Ik bleef die avond altijd op de pastorie. Het laatste half uur ging ik

naar de kerk. Het was daar donker, alleen de lichten van de kerstboom gaf licht. Het was een moment van bezinning. Je kijkt terug op een jaar dat voorbij is. Met je hart ben je bijzondere gebeurtenissen van dat afgelopen: je denkt terug aan de doden die je zijn overleden en andere bijzondere gebeurtenissen. Oudejaarsavond 2002 was ik met hart en gedachten bij de slachtoffers van de ramp een jaar eerder. Ik was toen niet de enige die in de kerk zat. Want nu was het precies een jaar geleden dat al die ellende

begon. We hadden licht gezet bij de graven van de jongeren en er waren veel mensen gekomen die met hun hart bij hun kinderen of vrienden waren. Het wachten op de 12 magische slagen van de klok. Ik liep dan naar de knoppen om de grote klokken te luiden. Meestal 5 minuten. In het jaar, vlak voor de ramp liet ik de klokken een kwartier luiden, zo maar want dat deed ik anders nooit. Dit jaar is het al weer vijftien jaar geleden dat die ramp plaats vond.

Het vuurwerk begon al eerder te knallen en over dat 'knallen' wil ik met u nadenken. Voor de dieren is het een vreselijk moment, maar daar willen we het niet voor laten.

Die overgang van oud naar nieuw is onze tijd niet meer angstig omdat er overal licht is. Maar in vroeger eeuwen was dat anders. De wereld lag gehuld in duisternis, de elektriciteit moest nog uitgevonden worden en ook al was het uitgevonden; dorpen en steden hadden nog geen straatverlichting aangeschaft. In de oude tijden geloofde men dat de duisternis van dat moment de boze geesten behulpzaam was. Zij kregen nu de kans om te heersen aan het begin van een nieuw jaar. Om die boze geesten te verdrijven werd vuur en lawaai gemaakt. Het vuurwerk dat wij afsteken in die nacht symboliseert de kracht om de boze geesten te verdrijven. Wij, in onze tijd voelen dat niet meer zo, maar daar lag de oorsprong van dit gebruik.

In de tijd van de Germanen werd de tijd stil gezet tot 6 januari, later het feest van Drie Koningen. Vanaf die dag gaan de dagen weer lengen, 2 minuten per dag. Eind januari is het dan al tot zes uur 's avonds licht.

Wij sluiten het oude jaar af in de kerk om 19.00 uur met het fanfare en we maken een nieuwe start door Gods Zegen af te smeken voor het nieuwe jaar. We beseffen dat we mensen zijn, kwetsbaar en uiteindelijk ook klein. We bidden om goede gezondheid, om liefde, om Gods zegen voor onze medemensen, we bidden voor onze kinderen, ouders en vrienden en dat is wat ik U allemaal van harte toewens: een gezegend, gezond en gelukkig 2017.

Pastoor Jan Berkhout

Vieringen en Intenties van 16 december t/m 27 januari 2017

Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar de zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een viering is gepland.

Vrijdag 16 december 2016

09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor J. Berkhout

Lector: mw. Bleeker

Zondag 18 december 2016

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Andries en Riet Goudsblom-Jaspers • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen

Woensdag 21 december 2016 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Woensdag 21 december 2016

► Kerstviering school ◀ 17.00 uur Gezinsviering

Voorgangers: onderwijzers

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Zaterdag 24 december 2016

15.00 uur Kerstviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. Mannenkoor T

Lector: mw. Pronk

Koster: mw. W. Pronk tel. 391364

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Dirk Veldboer en overleden familie Veldboer-Bommer • Kees Dekker • Miep Karsten-Bos en dochter Marga

Zaterdag 24 december 2016

► Kerstavond ◀

18.00 uur Gezinsviering

Voorgangers: gezinswerkgroep m.m.v. Jeugdkoor

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Arie Rietmeijer, Jopie Rietmeijer-Pater en overleden familie • Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen • Petrus Blom en Maria Blom-Groot, Ben Buter en zegen over zijn gezin • Wilhelmus Kaandorp en Catharina Kaandorp-Groot, kinderen en kleinkinderen

Zaterdag 24 december 2016

► Kerstnacht ◀

20.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoar

Lector: mw. Beemsterboer

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen • Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart • Arie Overbeek • Cornelis Limmen en Catharina Limmen-Spaan, Johannes Groot en Maria Divera Groot-Vlugt • Frans en Dave Boekel en Rick Schilder • Hubert Wilhelm van Brederode en Sybilla van Brederode-Greweldinger • Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jan de Wit • Jan Karsten en zijn gezin • Levende en overleden leden van het St. Caeciliakoar • Mattheus Veldboer, Johanna Veldboer-Beers en overleden familie • Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop • Overleden ouders Karsten-van Langen • Pastoor Johannes Nicolaas Timmer • Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en overleden familie • Ris en Edith Strooper en familie • Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George • Theo Spaansen • Voor een bijzondere intentie • Wim Strooper en zijn familie

Zondag 25 december 2016

► 1^e Kerstdag ◀

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Antonius Cornelis Driesse en overleden familie Stoop-Kramer ● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Cor de Horde en Agie de Horde-Overman ● Cornelis Dekker, Aaltje Dekker-Buter, Henk, Tinus, Ina en Cor ● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Dark Tesselaar en zijn familie ● Familie M. Blankendaal, Vroon Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Henk Blokdijk, zoon Jacob en overleden familie ● In liefdevolle herinnering aan Cor Hoogeboom en Riet Hoogeboom-Bes en aan Cornelis Bes ● Jaap Schilder en familie Schilder-Dekker ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, Niek en Margriet ● Levende en overleden familie Besteman-Schilder ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Overleden ouders Entes-Karsten, Corrie en Nellie ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en overleden familie ● Piet Boerdijk en zijn gezin en levende en overleden familie Boerdijk-Smit ● Theodorus Schotten en Wilhelmina Schotten-Klaver, dochter Gretha en kleindochter Elske ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus ● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart ● Cornelis Tesselaar, Catharina Tesselaar-Bos en overleden kinderen

Zondag 25 december 2016

► Kindje wiegen ◄

14.00 uur Gezinsviering

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor

Maandag 26 december 2016

► 2^e Kerstdag ◄

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T

Lector: dhr. Blommaart

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Levende en overleden leden van het Mannenkoor T ● Piet Boerdijk en zijn gezin en levende en overleden familie Boerdijk-Smit



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 28 december 2016

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Rietveld-Hoogeboom, mw. Jorna-Vertelman,

mw. Bill-Oudhuis, mw. Verlaan.

Stofzuigen: dhr. Gerard Entes.

Vrijdag 30 december 2016

09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor J. Berkhout

Lector: mw. Entes

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Jo Buter en zijn dochters Gerda en Loes

Zaterdag 31 december 2016

► Oudejaarsavond ◀

19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. Fanfare

Lector: dhr. Huits

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen • Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen • Cornelis Limmen en Catharina Limmen-Spaan, Johannes Groot en Maria Divera Groot-Vlugt • Familie Entes-Tromp • Frans en Dave Boekel en Rick Schilder • Gé Luyckx en zegen over zijn gezin • Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jaap Schilder en familie Schilder-Dekker • Jan en Corrie Stoop-Limmen • Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen • Maarten Burger en Alida Burger-Tesselaar, Truus Burger-Groot, Ise Burger, Joop Kamp en Trudy Kamp-Bakkum • Margaretha Lighthart-Schotten en overleden familie • Overleden ouders Entes-Karsten, Corrie en Nellie • Pastoor Johannes Nicolaas Timmer • Petrus Berkhout en Clasina Nibbering en overleden familie • Petrus Hof en Catharina Hof-Burger • Ris en Edith Strooper en familie • Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George • Theodorus Schotten en Wilhelmina Schotten-Klaver, dochter Gretha en kleindochter Elske • Wilhelmus Kaandorp en Catharina Kaandorp-Groot, kinderen en kleinkinderen • Wim Strooper en zijn familie

Zondag 1 januari 2017

Geen viering

Vrijdag 6 januari 2017

09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor J. Berkhout

Lector: mw. Bleeker

Zondag 8 januari 2017

10.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor J. Berkhout m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Bakker

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Guurtje Blankendaal ● Jaap Blokdijk en overleden familie Blokdijk-Strooper ● Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Piet Pronk en dochter Margriet ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon

Woensdag 11 januari 2017

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Pronk-Schotten, mw. Bleeker-Groot, mw. Nota, mw. Groot-Baas.

Stofzuigen: dhr. Cees Bleeker.

Vrijdag 13 januari 2017

09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor J. Berkhout

Lector: mw. Pronk

Zondag 15 januari 2017

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● In liefdevolle herinnering aan Cor Hoogeboom en Riet Hoogeboom-Bes ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie

Woensdag 18 januari 2017 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 20 januari 2017

09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor J. Berkhout

Lector: mw. Entes

Zondag 22 januari 2017

10.00 uur Oecumenische viering

Koster: mw. W. Pronk tel. 391364



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 25 januari 2017

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Tesselaar-Bleeker, mw. Blokker-Bleeker, mw. Bleeker-Broersen, mw. Groenland-Hof.

Stofzuigen: Cor Kruijer Az.

Vrijdag 27 januari 2017

09.30 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastoor J. Berkhout

Lector: mw. Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Kees Dekker

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koordijk 31

E elmabeemsterboer@gmail.com

Mart Hof, penningmeester

Kalverdijk 44

T 0226 393368

M 06 53931087

E marthof@quicknet.nl

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Emeritus pastoor Jan Berkhout
Tethart Haagstraat 3
1816 KP Alkmaar
T 072 8449337
M 06 23040263
E jberkhout@zonnet.nl

Administrator Eduard Moltzer pr.
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
T 0224 212357
E don.eduard@planet.nl

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Klaas en Greet Bleeker
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

Ziekencomité
Mw. Nel Swaab-Blokdijk
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 740 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie ‘**de St. Jacobsschelp**’ en Website:

Emeritus pastoor Jan Berkhout, redacteur liturgie & pastoraat
Liesbeth Bruin, redactrice communicatie
Stefan Goselink, redacteur website (www.parochietuitjenhorn.nl)

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: par.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.