

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” april 2017

Schema kerkelijk nieuws “De Sint Jacobsschelp”	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Notulen parochievergadering	4
Familieberichten	6
Hemelvaart	14
Gaat u ook met ons mee naar Lourdes?	14
HI5Spirit	15
Ritmisch koor D’cymo	18
Ziekentriduüm	18
Stichting Vrienden van Joseph	19
Pinksteren	21
Bedevaart naar Kevelaer 2017	23
Koffiedrinken	24
Vieringen en Intenties van 2 april t/m 7 mei	25
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn	33
Contactadressen	34
Colofon	35

23-jun-2017	Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
28-jun-2017	Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com
04-juli-2017	Eerste dag bezorging boekje
08-juli-2017	Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur, Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (**deur rechts naast voormalige pastorie**). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank, zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092 t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn
--

Nieuws van het Parochiebestuur

Wat we allemaal al een beetje hebben zien aankomen is in de afgelopen periode bevestigd. Onze Pastoor heeft in februari van zijn behandelend arts het advies gekregen om het rustiger aan te doen en heeft toen zelf besloten om tijdelijk te stoppen met al zijn werkzaamheden voor de parochie. Voor Pastoor zelf en voor de parochie een harde boodschap. We wensen Pastoor veel sterkte toe in deze voor hem moeilijke tijd.

Pastor Vertelman is bereid gevonden om veel van de vieringen van Pastoor over te nemen. We zijn daar enorm blij mee. Pastor Vertelman mag wel de Woord- en Communievieringen leiden, maar is niet bevoegd om de Eucharistievieringen te leiden. Zo is hij niet bevoegd om de zieken zalving toe te dienen maar wel bevoegd om de zieken zegen te geven.

Palmpasen 2017, Pastoor herstelt voorspoedig, rust doet hem goed en hij zou graag Pastor Vertelman assisteren tijdens de viering van Palmpasen en op Eerste Paasdag. Zo gezegd, zo gedaan. Pastor Vertelman doet de viering, houdt de preek en het Eucharistische gedeelte van de viering wordt verzorgd door Pastoor Berkhout. Pastor en Pastoor heel hartelijk bedankt voor de goede vieringen.

Van onze redactie van De Schelp wordt deze periode veel gevraagd. De data van de vieringen in de Schelp sloten niet naadloos op elkaar aan. Voor een gewone viering is dat niet zo'n probleem. Het betreft hier echter een viering waar we als parochie heel erg trots op zijn dat we deze hebben. Een viering geheel van deze tijd, die wordt verzorgd door jonge enthousiaste vrijwilligers, De Eerste Heilige Communie op 14 mei aanstaande.

Achter de schermen wordt er heel hard gewerkt om deze Schelp twee weken eerder te laten verschijnen en rond te brengen opdat we allemaal weten dat op 14 mei met het thema, "Alles is Liefde", de eerste Heilige communie wordt uitgereikt aan onze communicantjes.

Het parochiebestuur



Parochie H. Jacobus de Meerdere

Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
Telefoon (0226) 391323

Notulen parochievergadering H. Jacobus de Meerdere

Dinsdag 11 april 2017 in het A.H.O.J.-gebouw in Tuitjenhorn.

Aanwezig: Klaas Bleeker, Mart Hof, Liesbeth Bruin- Tesselaa, Elma Veldboer-Beemsterboer en 19 parochianen.

Opening

Klaas opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. 'Fijn dat jullie gekomen zijn.'

Notulen van 14 april 2015

Geen op- of aanmerkingen.

Pastoraal

Er is de afgelopen periode heel veel gebeurd met pastoor Berkhout. Pastoor heeft een heel vervelende tijd achter de rug. Zijn gezondheid, verhuizing, etc. al met al heel zorgwekkend. Pastoor heeft de diagnose vasculaire dementie te horen gekregen. We wensen Pastoor veel sterkte in deze moeilijke tijd. Pastor Vertelman is bereid veel diensten van Pastoor over te nemen. Zo ook Marion Bleeker (Pastor uit Heerhugowaard-Noord). Aan onze administrator Eduard Moltzer hebben we veel steun gehad. We hebben een goed en open contact.

Het gaat nu al weer iets beter met Pastoor en afgelopen zondag zijn ze beide voorgedaan, Pastor Vertelman en Pastoor Berkhout. Op eerste Paasdag gaan ze weer samen voor.

Vrijwilligers

In het afgelopen jaar hebben we een aantal keer een kleine groep vrijwilligers uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur. Deze

gesprekken zijn allemaal heel goed verlopen. Het is goed om eens te horen wat er allemaal gedaan wordt door de vrijwilligers. Het zou mooi zijn als er nog een koster bijkwam. Dan zijn ze met zijn vieren en heb je eens in de vier weken dienst.

Gebouw en terrein

Aan de zuidkant valt het voegwerk eruit en de kerk moet geschilderd worden. Momenteel worden er prijsopgaven gevraagd en onderzoeken we of er subsidie mogelijk is. De kerk valt onder monumentenzorg. Het plaatsen van de steiger doe je niet zomaar rondom de kerk.

We hebben een duivenprobleem. De vangkooi heeft een deel van de duiven gevangen. Er zijn nog teveel duiven over. We gaan aan de gemeente vragen, of zij een oplossing hebben voor het verwijderen van de duiven.

Financiën

Mart neemt het woord over van Klaas. Voor het eerst komen we per saldo uit in de rode cijfers. De inkomsten zijn lager dan de uitgaven. We teren 6000 euro in op ons spaargeld. Minder inkomsten uit de collectes en vanuit de Kerkbalans. Waakzaamheid is geboden.

Parochiaan: ‘Misschien besparen op het aantal boekjes?’ Het aantal boekjes zijn de kosten niet, wél de drukkosten zelf van het boekje.

Kritisch blijven, eventueel een A4-tje met de teksten bijvoegen. Vieringen als Eerste H. Communie etc. zijn zo uniek, dat kan niet anders en veel parochianen nemen die boekjes mee naar huis.

Parochiaan: ‘Misschien huis aan huis ophalen van de kerkbalans?’

Wat verder ter tafel komt.

Een albe voor de lekenvoorgangers tijdens de Woord- en Communieviering gaan we niet doen. Er wordt verschillend over gedacht door de leken voorgangers.

Parochiaan: ‘Komen er minder bezoekers in de kerk?’

Ja, iets minder. Van gemiddeld 75 gaat het nu naar de 65. Er zijn ook minder huwelijken, uitvaarten en dopelingen.

Rondvraag

Parochiaan: 'Is het mogelijk dat het Sint Caecilia koor in de vakantietijd minder ingezet wordt?'

Het mannenkoor gaat twee keer, Sint Caecilia twee à drie keer in de maand. Misschien een stille mis, of een mis met CD-muziek. We nemen het mee in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Parochiaan: 'Is de geluidsinstallatie nog steeds verbonden met het Sint Jozefpark?'

Dat weten we niet zeker. Er is wel het een en ander veranderd door de glasvezelkabel. We willen er wel aan meewerken, maar dit niet alleen zelf betalen. We gaan het navragen.

Parochiaan: 'Een van onze vrijwilligers is ernstig ziek. Wie neemt nu zijn werkzaamheden, zoals het tellen van de kerkgangers, het openen en sluiten van de Mariakapel en het neerzetten van het vuilnis aan de weg over?'

We kunnen de koren vragen om te tellen. Er is vervanging geregeld.

Parochiaan: 'Ik zou graag het bestuur mijn complimenten willen geven voor hun werkzaamheden'. Applaus van de aanwezigen.

Sluiting

Klaas bedankt iedereen heel hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid.
Het parochiebestuur



Familieberichten

Ter nagedachtenis Jan Broersen +2 februari 2017

Voor jou pap,

Pap is geboren op 20 november 1939, zoon van Cornelis Broersen en Agatha Veldboer. Hij groeide op in een liefdevol gezin van 7 kinderen, Alie, Theo, pap en tweelingbroer Cees, Vera en Piet, ook een tweeling en Ellie.

Als klein kind was pap al heel vindingrijk, in de box ging hij op broer Cees staan, om zo de box uit te kunnen klimmen.

Pap en zijn tweelingbroer Cees waren 2 handen op een buik, maar zijn totaal verschillend van elkaar.

Cees is teken leraar geworden en pap handelaar.

Toen ze nog jong waren gingen ze met opa Broersen fietsen, ome Cees zei: “pa, wat kan je hier mooi tekenen” en mijn vader zei: “pa, wat staat de kool hier al goed”.

In Kerkebuurt heeft pap 3 jaar op de lagere school gelopen. Daarna gingen de 3 broers Theo, Jan en Cees naar de kost school, dit was de koningshoeve in Edam. Ze mochten maar 3 keer per jaar naar huis, dit was tijdens de kerst, paas en grote vakantie.

Na de lagere school ging pap naar de MULO in Alkmaar, maar dat leren zag hij niet zo zitten. Hij stopte met school en ging bij zijn vader werken. Zijn passie lag in de aardappel en groente handel.

In 1972 op een gezellige vrijgezellen avond, bij ome Piet en tante Greet, leerde pap, mam kennen. Ze kregen verkering en op 6 juni 1973 zijn ze getrouwd en gingen ze bij de zaak wonen op Dorpsstraat 2.

Waardoor opa en oma Broersen gingen verhuizen naar Dorpsstraat 11.

Na ruim 6 jaar huwelijk werd ik geboren. Ons gezin was compleet toen we, mijn zusje Marloes gingen ophalen uit het verre Brazilië.

Wat was pap trots op ons als gezin. We hebben een fijne jeugd gehad, en veel gespeeld rond de schuren die vol lagen met piepers, kool, boter en vis.

Een fijne herinnering waren de school vakanties, waarin ik mee mocht naar de veiling. Waar ik als klein kereltje, een kistje wortelen of uien voor mam mocht kopen.

Vriendjes en vriendinnetjes mochten altijd komen. Soms waren er zoveel tegelijk, dat pap zei: “het lijkt hier wel een kippenhok met al dat gekakel”. Hij vond het altijd beregezellig.

We hebben vele mooie bijzondere reizen gemaakt, vaak samen met de familie Blankendaal. Naar Amerika, waar we onder ander bij de space shuttle en Disney world zijn geweest. De vele reizen naar verschillende plaatsen in Brazilië, Rio de Janeiro, Manaus, Pantanal en vele andere plaatsen. Daar bewaren wij hele mooie herinneringen aan.

De jaarlijks terugkerende uitjes genoot pap ook erg van:

- de fietsvakanties met de familie Broersen.
 - de klaverjasdrives met de familie Kruijer.
 - en de dagjes fietsen met Ome Jaap en Tante Tiny,
- dan gingen ze onderweg picknicken, een potje kaarten en als afsluiting van de dag lekker uit eten.

Tuinieren hield pap erg van, altijd stond de tuin er keurig bij. Overal mooie planten en bloemen, er bloeide altijd wel wat. Bij mij thuis in Assendelft, kwam ook altijd van alles overal de grond uit schieten, van bollen die pap eerder dat jaar had geplant. Met zijn kas was hij ook altijd bezig, heerlijke en smaakvolle groenten werden daar gekweekt. Pap was erg trots met zijn kas, in de zomer werd de kas wit gekalkt tegen de zon. Met jaarlijks andere teksten op de kas, zoals bijvoorbeeld Jan hartje Truus. Bridgen hield pap ook erg van, wekelijks ging hij met zijn vaste maat naar Waarland. Ze scoorden vaak hoog en dat kon je wel merken als hij thuis kwam dan zei hij “het ging goed vanavond” . Puzzelen was ook een hobby van pap, alle soorten puzzels werden gemaakt. Puzzels uit de krant, maar ook veel legpuzzels van wel 2000 stuks.

Pap liep altijd op klompen, hij zei dan, “het is het beste schoeisel wat er is, je krijg nooit geen blaren of koude voeten”. Zo heeft hij de Alkmaarse vierdaagse gelopen op klompen en had hij veel bekijks. Zo was pap te zien met zijn klompen op TV.

Pap was een gelovig mens, een trouwe kerkganger.

Op z'n vaste plekkie achter in, hij heeft jaren in het kerkbestuur gezeten en veel vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk.

Voor de gezelligheid heeft pap op kookles gezeten, thuis hebben van deze culinaire hoogstandjes niet veel gezien. Als we zondags in de middag kwamen en het liep tegen etenstijd, dan vroeg hij, “moet Jan Donald de patatpan nog aanzetten” en bakte hij zijn lekkere patatjes en andere snacks.

Jarenlang heeft pap bij Blankendeal dierenpark gewerkt, dan ging pap met de mannen Piet, Jaap, Klaas en Gert, ‘s morgens eerst verplicht zwemmen. Daarna het park in, dat deed hij altijd met veel plezier. De tuinen zagen er altijd netjes en gelikt uit.

In 2013 werden de kleinkinderen Ruben en Ryan geboren.

Pap was stapelgek op deze jongens. Hij genoot ervan om wekelijks op te komen passen en lekker bezig te zijn met de kleine mannen. Paardje rijden, treinen bouwen, met lego mooie dingen maken, naar de diertjes.

Niks was hem te veel. Hij was er altijd mee in de weer.

Pap was een wijze en zorgzame vader, altijd stond hij ons bij, met raad en daad. Kon alles met zijn handen maken, wat zijn ogen zagen.

Zijn wijze les was dan, “als je niet probeer gebeurt er niks”.

Pap had voor alles een oplossing.

In 2007 werd er voor het eerst kanker geconstateerd. Er zat een grote melanoom onder op zijn rug. Gelukkig is dat na behandeling goed gekomen. Totdat die ziekte in 2014 toch weer terug is gekomen, diagnose blaaskanker en een zware operatie volgde. Hij krabbelde er weer boven op. Afgelopen december kwam deze vreselijke ziekte toch weer terug. Toen ging het snel berg afwaarts. Het was niet meer te behandelen, hij heeft gevochten tot hij het los moest laten.

Deze strijd was niet meer te winnen.

Pap, een betere vader dan jij, hadden wij ons niet kunnen wensen.

Jouw ongekende vertrouwen in ons, heeft ons gevormd tot wie we nu zijn. We zullen je enorm missen. Bedankt voor alles pap.

Kus John

In Memoriam Sam Ligthart

Pap werd op 5 augustus 1930 geboren als eerste zoon, na vijf dochters. Hij werd geboren na zeven maanden, niet al te groot en dat is hij altijd gebleven. Klein maar dapper.

Na het zesde jaar basisschool ging pap naar de tuinbouwschool, samen met onder andere Sam Oudhuis. Samen dronken zij na school wel eens koffie met een stuk taai bij een bakker.

De jaren op de tuinbouwschool bestonden uit leren en werken. Aan werken heeft hij geen hekel gehad. Pa werkte al heel jong samen met zijn vader op het tuindersbedrijf.

Na een aantal verkeringen ontmoette hij Gre Stam. Hij vroeg haar mee naar de bruiloft van ome Cor Entes en tante Stien, daarna bleef het aan. Ze wilden een huis laten bouwen, maar dat wilde niet zo vlotten.

Vergunningen werden eerst niet verstrekt en daarna waren de bouwmaterialen niet beschikbaar. Maar na vier jaar verkeringsstijd konden ze uiteindelijk trouwen op 6 maart 1962.

In de barre winter van '63 werd ik, William, als eerste geboren. Daarna volgde in september 1964 Marion. De kinderen groeiden op en Pap werkte op het bedrijf.

Nadat de kinderen het huis uit gingen kregen ze een eigen gezin. Pap werd opa en kreeg zeven kleinkinderen. Die kwamen met regelmaat logeren en zo nu en dan gingen ze een dagje uit. Naar sprookjes wonderland in Enkhuizen, zwemmen in het zwembad van Warmenhuizen, of in het Geestmerambacht.

Hij woonde al die tijd nog lekker op de dorpsstraat 127 en voelde zich prima. Daardoor voelde hij geen noodzaak om te verhuizen. Maar toen de mogelijkheid zich voordeed om het appartement op het St. Jozefpark te kopen, greep hij die met beide handen aan. Vanaf de eerste dag voelde hij zich daar helemaal thuis. Vanaf dat moment deed hij, samen met mam, aan alle activiteiten mee. Muziekmiddagen, een gezamenlijke maaltijd, film kijken etc.

Toen hij op zijn tachtigste met een aantal vrijwilligerstaken was gestopt wilde hij graag een laptop en een internet aansluiting. Hij wilde zich vooral in de winter niet vervelen. Dat internet, dat viel niet mee, want wat moet je daar nu op zoeken? Een spelletje doen op de computer, dat was wel leuk en e-mail versturen of ontvangen.

Vooraf diavoorstellingen met muziek vond hij wel mooi.

Zijn werkzame leven

Pap begon al jong met werken. Na de lagere school, op 12-jarige leeftijd, ging hij al op de akker aan de slag bij opa in het bedrijf. Later kwam ook Ome Jan in het bedrijf. Samen werd het bedrijf voortgezet, onder de naam de gebroeders S. & J. Ligthart. In zijn jonge jaren werd kool thuis gehaald met een vlet, 3000 kg per dag. De kool werd gestapeld in de koolschuur. Ook werd er gewerkt met een paard, dus 1

PK. Er kwam modernisering. De ruilverkaveling en de komst van de tractor en wagens en dus meer PK's.

Toch werd af en toe nog een paard geleend van Ome Cor Suiker. Want de bollen bovenploegen ging dan beter naar 't zin. Of misschien misten ze het gebruik van een paard.

In latere jaren kwamen platte wagens om de kool uit het land te halen. Toen haalden ze wel 12000 kg per dag naar huis. En de kool werd bewaard in kuubskisten. Tijdens het werk noemden pap en ome Jan elkaar Jaap en Arie, dit was zo hun humor. Jan was Arie en pap was Jaap.

Behalve kool, wat het hoofdproduct was verbouwden ze ook irissen, ui, andijvie, haver, tarwe en koolzaad. Zo werd het risico gespreid. Dan kon een slecht jaar weer worden opgevangen. Het jaar waarin hij trouwde met mam was de kool niets waard en werd uiteindelijk als koevoer afgevoerd. Dat was een mager begin, maar er volgden gelukkig ook betere jaren.

Waar ook het financiële risico mee werd gespreid was de komst van "de Ligthof" in 1975 op het stuk land achter hun huis. Dit bracht ook verschillende werkzaamheden met zich mee, maar ook gezelligheid. Een praatje tijdens het grasmaaien of het post rondbrengen daar hield hij wel van.

Vrijwilligerswerk en hobby

Pa heeft zich veel ingezet voor de gemeenschap.

Daarmee liet hij zien dat je ook iets voor een ander over moet hebben. Zo was hij mede oprichter van de werkvereniging, voor onderlinge hulp bij ziekte. Als een van de leden ziek was werden de werkzaamheden bij toerbeurt door de overige leden uitgevoerd. Een verzekering tegen ziekte in natura.

Hij was penningmeester bij de begrafenisvereniging St. Barbara en voorvechter voor een aula.

Voor tafeltje dekje bracht hij jaren de maaltijden rond. Als een van de kleinkinderen te logeren was, dan mochten ze wel eens mee tijdens het rondbrengen.

Bij de SOOS maakte pap de tafelindeling voor het kaarten en zorgde dat de formulieren in orde waren. Hij zorgde altijd dat het in orde was, er bleef niet zomaar ergens een formulier liggen.

Hij bracht het dorpsblad "de aftrap" op de fiets rond in het buitengebied. Tot zijn 80^e jaar reed voor "Graag gedaan". Dit waren meestal ritjes naar het ziekenhuis in Alkmaar. Tachtig vond hij een mooie leeftijd om daarmee te stoppen. "Anders rij ik straks met mensen die jonger zijn dan ik. En het moet ook veilig blijven." Hij was niet over te halen om het nog langer te blijven doen.

Sinds hij op het St. Jozefpark woont hield hij een stukje van de tuin bij, opende en sloot hij de Mariakapel en maakte hij de dakgoten schoon. Dat laatste is hem door de medebewoners verboden en het werk is uitbesteed.

Naast zijn inzet voor de gemeenschap had hij ook een aantal hobby's en bezigheden gewoon voor zijn plezier. In zijn jonge jaren was dit muziek maken bij de fanfare en ook dansen op feestjes, dansavonden of de kermis.

Pap was in veel dingen voor mij een voorbeeld. Hij gaf graag het goede voorbeeld. Zo gaf hij mij ook een eerste autorijles. Ik mocht even een rondje rijden over de dijk langs de wielen. Mam was blij dat ze er niet bij was. Met kermis vieren gaf hij ook het goede voorbeeld, ervan genieten en heel vrolijk thuiskomen.

Met Thijs en Marie Tesselaar heeft hij tientallen jaren gekaart op de donderdagavonden in de winter.

En, nadat Tinus kruijer pa had horen zingen op een feestje in AHOJ heeft hij hem overgehaald om op het gemengd koor te komen zingen en had pa er een hobby bij. Dit heeft hij ongeveer 35 jaar gedaan.

Sporten bekeek hij graag vanuit de luie stoel of langs de lijn. Studio Sport, voetbal en schaatsen kijken op TV en voor thuiswedstrijden naar het veld van Hollandia-T.

Als we mee gingen mochten we altijd snoep kopen bij Piet Gist De vakanties gingen in de beginjaren naar Valkenburg en Duitsland. Meestal stak hij dan een pakje speelkaarten in zijn borstzak om zo contact te maken met andere kaartliefhebbers.

Na zijn werkzame leven heeft hij samen met mam nog de nodige leuke reizen gemaakt. Naar Engeland, Turkije, Oostenrijk en Israël.

Op 4 september, tijdens het 25-jarig huwelijksfeest van William en Rosemarie hebben pap en mam nog lekker gedanst.

Kort daarna kwamen de eerste tekenen van zijn ziekte. Dit begon met pijn in de zij. Op 22 september ging hij voor het eerste onderzoek. Er volgde meer onderzoeken en uiteindelijk kreeg hij de diagnose lymfklierkanker. Bij de vraag of hij het door middel van chemokuren wilde laten behandelen twijfelde hij geen moment. Zijn vader was 94 geworden en ook enkele zussen passeerden leeftijd van 90 jaar al. Hij wilde ook de negentig wel halen zei hij en hij ging er voor. Zijn gezondheid verslechterde snel. Maar nadat de chemo werd ingezet herstelde hij even snel. De zes kuren verdroeg hij ondanks zijn leeftijd wonderlijk goed. Door dit snelle herstel kreeg hij er weer het volste vertrouwen in beter te worden. .Echter rond de zesde kuur in februari kwamen de klachten terug.

Een onderzoek volgde en de uitslag was niet goed: er was geen behandeling meer mogelijk. We planden nog een uitje naar de Vlindertuin in Waarland, waar hij en wij nog wel van hebben genoten. Ook had hij nog belangstelling voor het huis van de kleinkinderen Andrea en Rieneke. Samen met William en Rosemarie kwamen ze dat nog bewonderen. Ook het verdelen van de spullen van tante Jo wilde hij graag nog bij zijn.

Vier weken geleden kwam hij lelijk te vallen. Zijn gezicht was bont en blauw. Er nog op uit gaan zag hij niet meer zitten.

Vorige week dinsdag is hij op bed gebleven en eerste paasdag is hij heel rustig overleden.

Zoals hij ook tijdens zijn leven de regie in eigen hand hield wilde hij tijdens zijn ziekte ook graag bepalen hoe en wat er moest gebeuren. Wel op zijn eigen bescheiden manier. Zo heeft hij veel rondom zijn overlijden en uitvaart zelf nog bepaald.

Dag pap!

Van harte gefeliciteerd!



Op 21 mei viert mevr. A.M.J. Hilbrink haar 90ste verjaardag.

Op 2 juni viert mevr. C. Ligthart haar 90ste verjaardag.

Op 4 juni viert dhr. P.S. Kruijer zijn 90ste verjaardag.

Op 29 juni viert mevr. C. Tesselaar haar 91^{ste} verjaardag

Hemelvaart



Op Hemelvaartsdag (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, negenendertig dagen na Zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.



Gaat u ook met ons mee naar Lourdes?

Nu ik van tijd tot tijd voorga bij u in de kerk, ben ik zo vrij om ook u te vertellen dat ik lid ben van de Lourdeswerkgroep 't Veld-Heerhugowaard. Met deze

groep gaan we 1x per jaar naar Lourdes. Zo ook dit jaar en wel van zondag 17 t/m vrijdag 22 september a.s. We gaan met een groep van zo'n 45 personen vanuit onze dorpen per vliegtuig naar Lourdes. We hebben al de nodige aanmeldingen maar er is nog plaats voor een aantal mensen. Hebt u zin om met ons door de grot te lopen waar Maria in 1858 aan Bernadette verscheen? Daar ervaar je zo'n wonderlijke sfeer dat je er gesterkt vandaan komt. Hebt u zin om met allerlei verschillende mensen te ervaren dat we die week uitgroeien tot een hechte groep waarin we de mooie dingen delen met elkaar, met elkaar lachen, maar ons ook niet schamen om af en toe onze tranen te laten gaan?. Hebt u zin om samen te genieten van die prachtige natuur in de Franse Pyreneeën?

Dan nodig ik u uit om met ons mee te gaan. Ikzelf ga mee als hotelpastor en Jan Verkroost is de hotelleider.

Wilt u mee? Geeft u dan snel op bij ons:

Jan Verkroost, tel. 072 – 57 42 743 of bij mij,

Theo Vertelman tel. 0226 – 42 05 14

Theo Vertelman.



Feest van Pasen

Een uitdaging voor het **Hispirit**-team: met 20 jongeren naar de Paaswake! Het is gelukt en het werd een waar Paasfeest! Om half acht 's avonds verzamelden we in



de tuinzaal van het Julianaklooster. Daar hield Karin een inleiding om ons voor te bereiden op wat er komen ging. Kruisiging, opstanding, de kernbegrippen die horen bij Pasen, maar hoezo dan? Wat betekent het eigenlijk? Waarom stierf Jezus aan het kruis? En wat wil de opstanding van Jezus ons vertellen? We hebben erover gesproken in het kader van onrecht, vergeving en hoop en wat het eigenlijk met ons eigen leven te

maken heeft. Daarna bekeken we een mooie, korte film “Het VlinderCircus”, waarin duidelijk werd hoe je leven kan veranderen als je bereid bent om op een andere manier te gaan kijken.



Toen was het tijd voor de Paaswake. Voor de jongeren een hele ervaring. We zaten net goed en wel in de grote kapel, toen de bisschop ons weer meenam naar buiten. Daar begonnen we rond een vuur, waar de nieuwe Paaskaars werd aangestoken. Vervolgens ontstaken we allemaal onze kaarsjes aan het Paaslicht en trokken samen weer de kerk in. De Paaswake duurde 2½ uur en dat is lang voor tieners, maar ze waren voorbeeldig! Sommige jongeren vonden zelfs de a capella Gregoriaanse gezangen speciaal en 'gaaf'. De bisschop benadrukte in de preek dat diverse wereldleiders met macht en wapengekletter de wijsheid in pacht denken te hebben, terwijl het uiteindelijk draait om het hart en de ziel van de mensen; de ware kracht! Er werden twee volwassenen gedoopt en - net als bij de Kerstactiviteit in Den Bosch - gingen we met de hele groep naar voren ter communie, of voor de zegen als je nog niet was gedoopt en geen Eerste Heilige Communie had gedaan. De hele groep, niemand uitgezonderd, want iedereen hoort erbij tenslotte! Mooi hoor, zo'n grote groep tieners uit de regio, die vol vertrouwen de communie of de zegen ontvangt! Dat vond de bisschop ook 😊.



Daarna was het tijd om Zalig Pasen te vieren. We maakten samen een prachtig en groot kampvuur en een heerlijk paasontbijt met paasstol, tulband, warme chocomel en slagroom. Toen was het tijd om eieren te zoeken. Er waren er wel 90 verstopt in het park



van Onze Lieve Vrouw ter Nood en zoeken in het donker is een hele uitdaging. Gelukkig hadden we hulp van kleine zaklampjes. Twee aan twee gingen ze op pad. Het leken wel vuurvliegjes in het donkere park. Samen vonden ze 61 eieren. De rest bleef achter voor de Blauwe

Zusters; konden die ook nog even gezellig eieren zoeken op Eerste Paasdag 😊.

Het feest werd afgesloten om half twee 's nachts met een vrolijke rondedans om het vuur. De jongeren kregen ook nog allemaal een paascadeautje mee: een boekje van het Nederlands Bijbelgenootschap "Marcus in gewone taal", een geloofsdagboekje met daarop de tekst "Don't be afraid to be yourself",



waarin ze hun geloofsvragen een plekje kunnen geven, vragen waarvan de meeste in de toekomst beantwoord zullen worden. Verder een eierkaarsje, de DVD van "Het VlinderCircus", de uitgeschreven tekst van de inleiding op de Paaswake en natuurlijk last-but-not-least lekkere chocolade-paaseitjes!

Zalig Pasen voor iedereen!

De volgende keer ontvangen we een "Mystery guest" en wie dat is en wat voor bijzonders die komt doen? Tja, dat is natuurlijk het mysterie! Het is op zondagmiddag 28 mei a.s. Als je tussen de 12 en 18 jaar bent, ben je van harte welkom als het je leuk lijkt om erbij te zijn. Op onze website zie je hoe je je kunt aanmelden: www.hi5spirit.nl

Groetjes van het **Hi5spirit**-team!

Ritmisch koor D`cymo

Zondag 21 mei en Zondag 18 juni zijn de laatste keren dat we zingen voor de zomerstop. Het koor gaat er dan even tussenuit en begint in september weer te zingen. We zingen twee maal tijdens een lekenviering, leden van het koor zijn dan ook actief als voorganger. Vrijwilligers in touw om de kerk draaiende te houden, ik nodig U bij deze uit om dit samen met ons mee te vieren. De vieringen beginnen om 9.30 uur, zomertijd. Hopelijk doet het zomerweer ook hieraan mee.

Dus graag tot 21 mei en/of 18 juni, aanvang 9.30 in de kerk van Tuitjenhorn.

Gr. Connie Bakker

Ziekentriduüm

Ook dit jaar zal er weer een ziekentriduüm worden georganiseerd voor de parochies in de regio Alkmaar. Dit zal worden gehouden in de grote kapel van O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo en wel op 4,5 en 6 juli a.s.

De deelnemers worden iedere dag om ongeveer 9.15 uur in de grote kapel verwacht en vanaf 15.30 uur kunnen zij weer worden opgehaald.

Het vervoer dient door de eigen parochie te worden geregeld.

De kosten voor deelname aan het triduüm zijn € 5.00 per dag per deelnemer.

Wilt u hier aan deelnemen dient u zich uiterlijk 26 mei bij het secretariaat aan te melden.

Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou. Het is loslaten van de last die je met je meedraagt.

Citaat: Dalai Lama



Stichting Vrienden van Joseph

p/a Bladstraat 5, 1747 HJ Tuitjenhorn

Tel: 0226 391403

Website: www.vriendenjoseph.nl

E-mailadres: liesblommaart@quicknet.nl

ANBI keurmerk per 01-01-2008

KvK 37092104

Bank: NL28 RABO 0155 9930.11 St.

Vrienden van Joseph.

Beste Mensen,

Van onze acties is de Vastenactie nu voorbij. We hebben genoten van de vastenmaaltijd die een kleine € 350,00 opbracht. Wat de Vastendoosjes van de St. Barbaraschool (80 stuks), de vastenzakjes van u en de bankoverschrijvingen hebben opgebracht is nu nog onbekend. Het geld moet nog geteld worden. Alvast heel heel veel dank, u laat ons nooit in de steek. Daar zijn we erg dankbaar voor!

Op de Vrijmarkt hebt u ons misschien wel gesteund bij; “KIP in een WIP”. Waarmee u een diepvrieskip, gesponsord door Frank de Slager, kon winnen. Mocht u uw kip nog niet hebben opgehaald, doet u dit dan op tijd! Met deze actie sloten we het kippenproject van de Vastenactie af.



Bij de Deen is onze volgende actie die al van start gegaan, de lege flessen actie.

Bij de automaat voor de lege flessen staat een kastje waarin u uw lege flessen bon kunt doen. Tot nu toe hebben we al ruim €300 aan statiegeldbonnetjes mogen inleveren.

Een fantastisch bedrag voor ons project voor het ziekenhuis in Kitale. Met **onze leuze – we gaan voor een couveuse**, hopen we dit jaar de baby afdeling van het districthospitaal in

Kitale een flinke injectie te geven. Ze kunnen van alles gebruiken, van zuurstofmeters, tot thermometers en van bloeddrukmeters tot couveuses.

Ook de kinderen van de Eerste Communie en hun klasgenootjes hebben hun paaseitjes overigens voor bovenstaand project verkocht. Op 14 mei horen wij wat deze actie heeft opgebracht, tijdens hun feestelijke Communieviering.

Tijdens Hemelvaartsdag 25 mei houden wij onze jaarlijkse fietstocht. Theo heeft weer een mooie route uitgezet en als het dan ook nog mooi weer wordt, hopen wij dat weer velen van u mee zullen fietsen. Voor €5 krijgt u van ons een routebeschrijving en dit keer blijven we aan deze kant van het kanaal. Dit jaar is de start vanaf de Hoge Akker/St. Barbaraschool. Een kleine verandering, want nu de Groet niet langer in de goede handen van Aris is, moesten we uitwijken naar een andere startlocatie. Voor iedereen is er na afloop een kleine attentie vanwege ons 20-jarig bestaan.

Tenslotte lopen we op 27 mei met diverse mensen mee met 40MM. U kunt ze herkennen aan de T-shirts van de Stichting en zij lopen diverse afstanden. Mocht u deze mensen willen steunen, dan kunt u dit doorgeven aan Mariosé Huits (0226 392548), zij coördineert het sponsordeel.

St. Vrienden van Joseph.

Luisteren betekent voor velen: wachten totdat de ander is uitgesproken.

BRON CITAAT ONBEKEND

Pinksteren



Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog



veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten.

Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

Bron: Wikipedia

Uw heilig vuur

Sinds U ten hemel werd geheven,
En wij op aarde achterbleven,
Lijkt geloven vaak zo triviaal,
De band met U soms minimaal.

Ontsluit ons hart toch in dit uur,
Voor Uw troostrijk heilig vuur.
Verlicht het op dit Pinksterfeest,
Met de vlammen van Uw Geest.

Laat de wind dan heftig waaien,
Zodat het vuur hoog op kan laaien.
Dit teken van verbondenheid,
Siert ons blazoen in d'aardse strijd.
Uw Geest drijft op de eeuwen voort
In de verkondiging van Uw Woord.
Opdat in 't hart van ieder die gelooft,
Uw heilig vuur nooit wordt gedoofd.

Dankbaar voor de gave van Uw Geest,
Gezegend door genade, onbevreesd
Uitziend naar Uw wederkeer,
Prijzen wij Uw goedheid, Heer.
Geschreven door Dien, Ger van Dien

Bron: <https://www.gedichtensite.nl>



Bedevaart naar Kevelaer 2017

Vanuit de regio's Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Volendam en West-Friesland wordt van maandag 3 t/m woensdag 5 juli een bedevaart gehouden naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric

van Teijlingen, Jan van der Plas, Eugène Jongerden, Deken Eduard Moltzer en neomist Anton Goos.
Gaaf u met ons mee?

Dit jaar is het 375 jaar geleden dat Kevelaer bedevaartplaats werd. In 1642 hoorde Hendrick Busman een stem hem zeggen: "op deze plek een kapelletje te bouwen." Onder haar titel 'Troosteres van de Bedroefden' heeft Maria de eeuwen door vele mensen, vooral uit de Nederlanden (waar je in de Republiektijd niet katholiek mocht zijn), bemoedigd en getroost met haar moederlijke nabijheid. Daarom bezoeken we op de terugreis de unieke tentoonstelling 'Maria' in het Catherijneconvent (Utrecht) als extraatje voor dit jubeljaar voor Kevelaer.

Op 3 juli a.s. wordt vertrokken vanuit o.a. Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaaars aan Maria wordt aangeboden. Deze eerste dag wordt afgesloten met een sfeervolle lichtprocessie over het plein rond de Genadekapel.
Op dinsdag wordt 's ochtends de kruisweg overwogen en is er 's middags volop aandacht voor onze gebeden tot Maria met het rozenkrans bidden

en een Maria-uurtje. 's Avonds is er een mooie Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer. Op de laatste dag sluiten we af met een afscheidsviering. Op de terugreis maken we een tussenstop in Utrecht voor de Mariatentoonstelling. Aan het begin van de avond bent u weer thuis.

Meer informatie?

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

Haarlemse Broederschap Kevelaer: pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464), Dea Broersen (06-25021417) of mail naar: kevelaerbedevaart@outlook.com

Broederschap Amsterdam & West-Friesland: mevrouw Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723) of mail naar: yvansb2@hotmail.com

Koffiedrinken



Eenmaal in de maand bieden wij u de gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooie gelegenheid om, op een ongedwongen manier, samen wat na te praten. De voorganger(s) en enkele bestuursleden zijn ook wel aanwezig, zodat u ook met hen van gedachten kunt wisselen. De eerstvolgende keer dat wij weer koffie voor u schenken zal zijn op **zondag 28 mei, maandag 5 juni, (2^{de} Pinksterdag) en zondag 25 juni**. Wij hopen u allen dan weer te mogen begroeten.

Namens de KD-groep Marja Buur

Vieringen en Intenties van 5 mei t/m 9 juli 2017

Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar de zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een viering is gepland.

Vrijdag 5 mei 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Vrijdag 5 mei 2017

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 7 mei 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T.

Lector: mw. Bleeker

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart • Cornelis Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty • Guurtje Blankendaal • Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen • Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind • Levende en overleden familie Pancras-Ligthart • Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen • Overleden familie Ligthart • Paul Bruin, familie Bruin-Appelman en familie Ligthart • Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin • Petrus Hof en Catharina Hof-Burger • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak • Riet en Andries Goudsblom-Jaspers • Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon

Vrijdag 12 mei 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Vrijdag 12 mei 2017

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 14 mei 2017

► Eerste communie ◀

10.00 uur Gezinsviering

Voorganger: Past. Weel m.m.v. communicantjes.

Lector: mw. Huits

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Andries en Riet Goudsblom-Jaspers • Hubert Wilhelm van Brederode en Sybilla van Brederode-Greweldinger • Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen • Levende en overleden familie Besteman-Schilder • Levende en overleden familie Masteling-Rozendaal en zegen over onze gezinnen • Nel Spaansen-Boekel en haar zoon John • Niek Tijn en Hanny Tijn-Stoop • Overleden familie Entes-Tromp • Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George • Toon Hof en dochter Yvonne

Woensdag 17 mei 2017 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Woensdag 17 mei 2017

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijer-Quax, mw. I. Stoop, mw. van Kralingen-Kuilboer, mw. Glas-Rademaker. Stofzuigen: dhr. J. Ligthart.

Vrijdag 19 mei 2017

09.30 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: pastor Vertelman

Vrijdag 19 mei 2017

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 21 mei 2017

09.30 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema m.m.v. 'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Dark Tesselaar en zijn familie
- Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie
- Johan Dekker
- Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus
- Johanna Elizabeth Ligthart

Donderdag 25 mei 2017

► Hemelvaart ◀

GEEN VIERING

Vrijdag 26 mei 2017

09.30 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Antonius Cornelis Driesse en overleden familie Stoop-Kramer
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
- Kees Dekker

Vrijdag 26 mei 2017

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 28 mei 2017

09.30 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Past. Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Huits

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje
- Voor een bijzondere intentie
- Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin
- Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart
- Anna Catharina Hagemeyer-van Pol
- Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal
- Jacobus van Schagen en Wil van Schagen
- Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie
- Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk en hun gezin
- Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans
- Johannes

Petrus Broersen • Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Theo Spaansen • Toos Karsten-Wit



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 31 mei 2017

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Strooper-Blom, mw. Kruijer-Strooper, mw. Pancras-Driessse, mw. Naber-Buter. Stofzuigen: dhr. R. Kruijer.

Vrijdag 2 juni 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Vrijdag 2 juni 2017

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 4 juni 2017

► Eerste Pinksterdag ◀

09.30 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Blommaart

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen • Cornelis Dekker, Aaltje Dekker-Buter, Henk, Tinus, Ina en Cor • Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart • Cornelis Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty • Guurtje Blankendaal • Jaap Schilder en familie Schilder-Dekker • Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen • Johannes Pronk, Agatha

Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind • Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en kinderen • Levende en overleden familie Besteman-Schilder • Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen • Overleden familie Ligthart • Petrus Blom en Maria Blom-Groot, Ben Buter en zegen over zijn gezin • Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak • Theo Spaansen • Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon

Maandag 5 juni 2017

► Tweede Pinksterdag ◀

09.30 uur Woord- en Communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Mannenkoor T

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Vrijdag 9 juni 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Zaterdag 10 juni 2017

19.00 uur Gezinsviering

Voorganger: mw. Huits m.m.v. jeugdkoor Tuitjenhorn

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Zondag 11 juni 2017

► Feest van de Drie-eenheid ◀

09.30 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Past. Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bleeker

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen • Levende en overleden familie Pancras-Ligthart • Riet en Andries Goudsblom-Jaspers

Woensdag 14 juni 2017

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijer-Baas, mw. Entes-Karsten, mw. Broersen-Kruijer, mw. Pronk-Tesselaar. Stofzuigen: dhr. C. Kruijer.

Vrijdag 16 juni 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Zondag 18 juni 2017

► Feest van het Heilig Sacrament ◀

09.30 uur Woord- en Communieviering

Voorgangers: dhr. Piket en mw. Beemsterboer m.m.v. D'CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Hubert Wilhelm van Brederode en Sybilla van Brederode-Greweldinger
• Andries en Riet Goudsblom-Jaspers • Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie • Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie • Johan Dekker • Miep Karsten-Bos en dochter Marga • Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop • Toon Hof en dochter Yvonne • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus • Johanna Elizabeth Ligthart

Woensdag 21 juni 2017 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 23 juni 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Johannes Stoop, Catharina Stoop-Kramer en kinderen

Zondag 25 juni 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Past. Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Beemsterboer

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje • Voor een bijzondere intentie • Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin • Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart • Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal • Jacobus van Schagen en Wil van Schagen • Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie • Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk en hun gezin • Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Johannes Petrus Broersen • Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie • Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst • Toos Karsten-Wit



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 28 juni 2017

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Rietveld-Hoogeboom, mw. Jorna-Vertelman, mw. Bill-Oudhuis,

mw. Verlaan. Stofzuigen: dhr. Gerard Entes.

Vrijdag 30 juni 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans • Kees Dekker

Zondag 2 juli 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. Mannenkoor T

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Guurtje Blankendaal • Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen • Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind • Overleden familie Ligthart • Pastoor Theodorus Wijnker
- Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin • Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak • Toon Hof en dochter Yvonne
- Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon

Vrijdag 7 juli 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:

- Antonius Cornelis Driessse en overleden familie Stoop-Kramer

Vrijdag 7 juli 2017

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 9 juli 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Past. Bleeker m.m.v. St. Caecilia

Lector: dhr. Blommaart

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Mart Hof, penningmeester

Kalverdijk 44

T 0226 393368

M 06 53931087

E marthof@quicknet.nl

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Administrator Eduard Moltzer pr.
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
T 0224 212357
E don.eduard@planet.nl

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Klaas en Greet Bleeker
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

Ziekencomité
Mw. Nel Swaab-Blokdijs
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 740 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie ‘**de St. Jacobsschelp**’ en Website:

Vacature, redacteur liturgie & pastoraat

Liesbeth Bruin, redactrice communicatie

Stefan Goselink, redacteur website (www.parochietuitjenhorn.nl)

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: par.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 **STICHTING
SINT BARBARA
TUITJEHORN**

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

ongesicht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft:
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjehorn.nl