

Inhoudsopgave “De Sint Jacobsschelp” maart 2017

Schema kerkelijk nieuws “De Sint Jacobsschelp”	2
Tarieven	2
Nieuws van het Parochiebestuur	3
Agenda Parochievergadering	4
Laatste nieuws van Pastoor Berkhout	4
De Goede Week	5
Bedankt	7
St. Caeciliakoor met Pasen	7
Familieberichten	8
1 ^e Communieviering 2017	12
Koffiedrinken	12
Ritmisch koor D’cymo	13
Maria in het Catharijnenconvent	13
Bisdombedevaart naar Fatima in september	15
Uitvaartvereniging Sint Barbara	16
Uitnodiging	17
Stichting Vrienden van Joseph en Vastenactie 2017	18
Jezus is verrezen; Er is hoop!	20
HI5Spirit	23
Stille Omgang, over niks en alles	25
Vieringen en Intenties van 2 april t/m 7 mei	27
Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn	33
Contactadressen	34
Colofon	35

05-mei-2017 Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat
10-mei-2017 Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar
e-mailadres par.jacobus@outlook.com
16-mei-2017 Eerste dag bezorging boekje
20-mei-2017 Laatste dag bezorging boekje

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:

- Opgeven van intenties
(kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus)
- Informatie over vieringen
- Opvragen van uittreksel doopregister
- Opvragen van uittreksel huwelijksregister
- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie
- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’
- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur,
Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (**deur rechts naast voormalige
pastorie**). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com

Tarieven

Intentie	10,00
(U ontvangt geen factuur!	
Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,	
zie onder...)	
Doopviering	25,00
Huwelijksviering/Jubileumviering	225,00
Jubileumviering i.c.m. zondagsviering	150,00
Uitvaart	225,00
Avondwake	150,00

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092
t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Nieuws van het Parochiebestuur

Op dinsdag 7 februari 2017 was de laatste bijeenkomst van "Het Parochiebestuur in gesprek met de vrijwilligers". Een afvaardiging van de kerkwerksters, tuinmannen en wijkcontactpersonen sloten de eerste ronde van deze zeer waardevolle gesprekken af.

Ook dit gesprek was weer zeer hartelijk. Tips ten aanzien van het geluid in de kerk, zorg voor het materiaal en gereedschap nemen we ter harte. Zo vertelde Annie dat ze al ruim 60 jaar kerkwerkster is. Dat Sjaan de was doet en dat het fijn is dat Truus het zo goed regelt.

Na een kort verblijf in het ziekenhuis is pastoor Berkhout weer thuis. Afgelopen vrijdag is hij voorgegaan in het Sint Jozefpark. Nu pastoor Berkhout om dwingende gezondheidsredenen niet langer zijn werkzaamheden voor onze parochie zal kunnen uitvoeren is pastor Vertelman bereid om vaker voor te gaan.

Gelukkig hebben we ook dit jaar weer kinderen die hun Eerste heilige Communie willen doen. We hebben erg genoten van hun presentatieviering en kijken uit naar het "grote" feest op 14 mei. Pastoor Weel is bereid gevonden om het sacrament van de Eerste Heilige Communie toe te dienen.

Ook de Vormelingen hebben zich aan ons voorgesteld. Eind juni ontvangen zij het sacrament van het Vormsel in de Sint Christoforus kerk te Schagen.

Op 11 april is er een algemene parochievergadering in Ahoj, Om 20.00 staat de koffie klaar. We zouden het fijn vinden om met u van gedachten te wisselen. Er is het afgelopen jaar best wel wat gebeurd en dan is het fijn om van u te horen hoe u er tegenaan kijkt, wat u graag zou willen.

Alvast een Zalig Pasen.

Het parochiebestuur

Agenda parochievergadering Parochie H. Jacobus de Meerdere.

Dinsdag 11 april 2017 Ahoj

- 1 Opening
- 2 Notulen van 14 april 2015
- 3 Pastoraal
- 4 Vrijwilligers
- 5 Gebouw en terrein
- 6 Financiën
- 7 W.v.t.t.k.
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

U bent van harte welkom,

Het parochiebestuur

Laatste nieuws over Pastoor Berkhout

Geen goed nieuws over onze pastoor. Zijn gezondheid dwingt hem tot onze grote spijt met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden voor onze parochie te staken.

Het parochiebestuur zoekt vervanging van pastoor voor de diensten waarin hij voor zou gaan.

Parochiebestuur

De Goede Week:

De week van Palmzondag t/m Pasen is een bijzondere week, omdat er zoveel gebeurt. Alsof het hele mensenleven zich afspeelt in deze ene week.

Neem, Palmzondag, de eerste dag van een week vol tegenstellingen, een week van hoogte- en dieptepunten, een week op leven en dood.

Jezus wordt als een koning, als een vorst ingehaald in Jeruzalem. Maar deze koning Jezus kiest niet voor de glorie van het triomfantelijke, keizerlijke paard, maar voor de eenvoud van een ezel. En hij heeft geen leger van soldaten om zich heen, zoals de machthebbers, maar gewone mensen, mensen die met hem mee gegaan zijn in zijn leven, mensen die met hem meegeleefd hebben bij al wat er gebeurde. De kleden, de mantels die men voor hem op de grond legt, zijn geen harnessen, maar kwetsbare tekenen van God, die als een beschermende mantel om je heen is. De palmtakken waarmee men hem toezwaait, symboliseren rechtvaardigheid, en hij was een rechtvaardige. Maar ze symboliseren ook een lang en wijs leven. Maar hoe lang heeft hij nog te leven? En de toejuichingen van de mensen die aan de kant naar hem roepen: 'Hosanna' wat betekent: help ons, help ons, zal hij later in die week niet waar kunnen maken, want hij heeft zelf hulp nodig als zijn levenskruis te zwaar is.



Na deze dag van toejuichingen, na deze dag van hulde, waarin hij als een sportheld op handen gedragen wordt, terwijl hij dat juist aan het begin van zijn openbare optreden, tijdens zijn beproevingen in de woestijn had afgewezen ('Ik wil niet op handen gedragen worden.') gaan we naar de dag van Witte Donderdag, de dag van delen met elkaar, maar ook de dag van verraad en lijden.

Hij die die avond vierde dat zijn volk de dood en slavernij van Egypte achter zich gelaten had, dat de ellende voorbij was, hij gaat zelf de ellende, de vernedering en de dood tegemoet. Jezus wordt zelf slaaf, het lam dat geslacht gaat worden. Hij wordt verraden, gevangen genomen en heen en weer gestuurd van Annas en Kajafas naar Pilatus en van Pilatus naar Herodes en weer terug naar Pilatus, van de een naar de ander, van het kastje naar de muur. Er wordt met hem gesold: hij ervaart eenzaamheid, verlatenheid, vernedering. Die vrijdag, Goede Vrijdag, sterft hij aan het kruis, de dood komt over hem, duisternis, leegte verlatenheid, zoals de mensheid alle eeuwen door, voor en na hem, dat ook meemaakt als men elkaar in zinloze oorlogen vervolgt, vernedert, vermoordt. Maar die dag wordt toch Goede Vrijdag genoemd, omdat uiteindelijk het leven toch zal overwinnen!

Na de stilte van Paaszaterdag, de Stille Zaterdag, als Jezus begraven is, opgesloten is in het graf met een grote steen ervoor, lijkt er geen toekomst meer te zijn, want de steen, symbool van de dood, is zwaar, er is geen beweging in te krijgen.

Zoals mensen vandaag de dag zware stenen meedragen, die je alle toekomst ontnemen.

Maar zie: er zal toch weer een zonnige dag komen, een zondag, de Eerste Dag van een nieuwe week, als de steen is weggerold, als de zwaarte verlicht is. Er blijkt toch weer een nieuw begin te zijn. Het wordt weer leven en licht, het wordt Pasen.

Je zou bijna in sporttermen kunnen zeggen: dit wordt de week van de waarheid: van hoogte- naar dieptepunten, van verdriet naar vreugde, van dood naar leven.

De Goede Week is een samenvatting van ons eigen leven, want ook daar komen hoogtepunten en dieptepunten voor, er komt saamhorigheid en eenzaamheid voor, twijfel en zekerheid, geloof en vertrouwen, er is dood en leven, er is duisternis en licht er is einde maar ook altijd weer nieuw begin, nieuw leven.

In die zin wens ik u een Goede Week toe en vooral een Zalig en Gelukkig Pasen: dat u weer nieuwe mensen mag worden!

Pastor Theo Vertelman

Bedankt

Graag wil ik meneer pastoor, het kerkbestuur, de collega's kosters en het mannenkoor bedanken voor het mooie afscheid.

De onderscheiding, alle bloemen en cadeaus die ik bij mijn laatste dag als koster heb gekregen waren hartverwarmend.

Iedereen hartelijk bedankt. Wil Pronk

Vergeet toch nooit uw mooiste uren.

Vergeet toch nooit uw mooiste uren, al zijn ze wellicht lang voorbij. Je weet toch immers, in het leven gaan vreugd en smart altijd zij aan zij. Wees in uw hart toch altijd dankbaar voor alles wat je hebt beleefd, Waarvan nog dikwijls de herinnering je lieflijk voor de ogen zweeft.

Beklaag je niet als op de wereld 't geluk vroegtijdig van je ging. De mooiste uren van ons leven beleven we in herinnering.

Sint Caeciliakoor met Pasen

Op zondag 16 april, eerste paasdag zingt het St. Caeciliakoor de mis, waarin pastoor Vertelman zal voorgaan.

We zijn druk bezig met de repetities om een sfeervolle mis, de missa Octavi Toni van Orlando di Lasso en een aantal mooie, speciale liederen te laten horen. We zingen o.a. 'ik heb water zien stromen' de vertaling van Vidi aquam met een solo door Jaap Molenaar, de 'Sequentiae', 'daar nu het feest van pasen is' en 'waarlijk de Heer is verrezen'.

De leden van het koor wensen iedereen een mooie viering en fijne, zonnige paasdagen.

Annemiek Boom, Secretaris

Familieberichten



IN MEMORIAM Jo Ligthart

Jo is geboren op 4 maart 1923 als eerste kind van Wilhelmus Ligthart en Catharina Boekel. Er zouden negen meisjes en twee jongens volgen. Jo is nog geboren in de boerderij die later door blikseminslag verbrand is.

Ze ging in Tuitjenhorn naar de kleuterschool en later op 't Rijpje naar de lagere school.

Na haar schooltijd hielp ze haar moeder in de huishouding en volgde de naaischool in Schagen om kleding te leren maken voor ons gezin en ook voor andere mensen.

Eenmaal 18 jaar koos ze haar eigen richting. Ze wilde eigenlijk verpleegster worden, maar omdat de beoogde opleiding al vol zat ging ze naar de kraamopleiding. Ze behaalde haar 'Ooievaartje' en ging werken in de Prinsessekliniek in Den Haag.

Als ze vrij was kwam ze naar huis met een zak Haagse hopjes.

Toen haar heerom pastoor werd in Middelharnis, hielp ze hem bij de verhuizing. Ze ontmoette daar kapelaan van Ettinger, die voor haar een postbusnummer aanvraagde voor de geheime brieven van haar vriend Jaap Hof, die helaas jong is overleden.

Kapelaan van Ettinger werd tot pastoor benoemd in de Lijnden en Jo werd bij hem huishoudster op 26-jarige leeftijd.

Ze was een goede gastvrouw en kon lekker koken. Ze verzorgde niet alleen de pastorie, maar tevens waste en streek ze de alben en altaarkleden voor de kerk, verzorgde de bloemen en luidde de kerkklok. Ook konden broers en zussen of hun kinderen vaak op de pastorie komen logeren.

De pastoor werd overgeplaatst naar Breezand en later naar Santpoort-Noord.

Om gezondheidsredenen ging hij vervroegd met emeritaat en verhuisde naar een woning in Santpoort-Noord en Jo verhuisde mee. Enkele jaren daarna is hij overleden.

Zijn overlijden was een grote klap voor Jo. Ze was nu genoodzaakt werk buitenshuis te zoeken. Ze vond een baan op de Rabobank in Halfweg/Zwanenburg. Ze moest daarvoor dagelijks vroeg op en reizen met bus en trein. Desondanks heeft ze er met veel plezier gewerkt.

Jo ging met de VUT en keerde in 1994 terug naar Tuitjenhorn, waar ze ging wonen in de Stiegerstraat. Daar heeft haar familie haar vaak bezocht en ze werden hartelijk ontvangen met koffie, koek en iets sterkers.

Jo's verjaardag werd altijd gezellig gevierd en bij een kroonjaar met een dinertje. Toen ze negentig jaar werd gaf ze een feest voor haar broers, zussen en al hun kinderen.

De laatste jaren sukkelde Jo met haar gezondheid. Ze begon steeds slechter te lopen en kreeg hartproblemen en ook een open been, dat uiteindelijk is genezen mede door de niet aflatende zorg van 'Buurtzorg Zijpe'.

Ook haar huishoudelijke hulp Ana is voor haar een liefdevolle steun geweest, waarvoor onze hartelijke dank.

Maandag jl. is Jo gevallen tengevolge van een zware hersenbloeding. Ze is in coma geraakt en daaruit niet meer ontwaakt. Dinsdagmiddag 21 februari is ze overleden.

Jo's liefste wens: te overlijden in haar eigen huis en in haar eigen bed, is in vervulling gegaan.

Jo, bedankt voor wie je was, een vrouw die graag onafhankelijk wilde blijven. Je liet met moeite toe, dat je verzorgd moest worden en wilde anderen niet tot last zijn.

Je wilde graag je rol als ondersteunende oudste zus blijven vervullen, want je geest bleef helder, maar je lichaam was op. Uiteindelijk moest je je gewonnen geven.

Wij bidden dat jij ruste in vrede.

*'Sterker dan de dood is onze band
van liefde en verbondenheid'*

Wij willen U heel hartelijk bedanken
voor Uw aanwezigheid,
bloemen en kaarten
na het overlijden van
onze zus, schoonzus en tante

Johanna Elisabeth Ligthart

Familie Ligthart
Tuitjenhorn, maart 2017

Van harte gefeliciteerd!



Op 19 april viert mevr. M. Boekel-Tesselaar
haar 92ste verjaardag.

Op 29 april viert mevr. W. Kroon-Spekken haar
92ste verjaardag.

Op 4 mei viert mevrouw A.C. Roozendaal haar
90ste verjaardag.



Dopeling

Zondag 2 april wordt in onze kerk gedoopt.

Esmee Zander

Geboren: 08-01-2009

Ouders: Martijn en Lilian Zander

“Vroeg in de morgen ...”

Vroeg in de morgen
de zon kwam op
de aarde ontwaakte
een nieuwe dag begon.

Vroeg in de morgen
kwamen mensen
met hun verdriet
om te zoeken naar troost
en vonden een leeg graf.

Vroeg in de morgen
bleek de dood verdwenen:
hij is niet hier
hij gaat je voor.

Vroeg in de morgen
verwarmde de zon de aarde
de kou verdreven
de duisternis voorbij:
hij leeft.

Vroeg in de morgen
begon bij het lege graf
nieuw leven
voor hem.

Sinds die morgen van Pasen
mag je geloven
in nieuw leven
voor ons
voor jou
voor mij.

Kun je het ook?

Uit 'Breuklijnen'
van Theo Vertelman

1^e Communieviering 2017

De lente is in aantocht en de 1^e communieviering komt alweer dichtbij. Op zondag (moederdag) 14 mei is het zover. Het thema van dit jaar is “Alles is liefde”. De presentatieviering is inmiddels geweest en de zelfgemaakte harten met foto’s hangen aan de poort in de kerk. Pastoor Weel zal de communieviering voorgaan.

15 kinderen zullen hun eerste communie ontvangen. Ze zijn al weken aan het oefenen op de liedjes en teksten die zij gaan zingen en voorlezen. Ze hebben er veel zin in en willen er een mooie viering van maken. Tijdens deze viering wordt ook de opbrengst van de paaseierenactie aan mevr. Blommaart overhandigd.

U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Tot zondag 14 mei om 10.00 uur!

De werkgroep Eerste Heilige Communie

Koffiedrinken



Eenmaal in de maand bieden wij u de gelegenheid om na de viering een kopje koffie te drinken. Het is een mooie gelegenheid om, op een ongedwongen manier, samen wat na te praten. De voorganger(s) en enkele bestuursleden zijn ook wel aanwezig, zodat u ook met hen van gedachten kunt wisselen. De eerstvolgende keer dat wij weer koffie voor u schenken zal zijn op **maandag 2^{de} Paasdag 17 april**. Wij hopen u allen dan weer te mogen begroeten.

Namens de KD-groep
Marja Buur

Ritmisch koor D`cymo

Ik kom net terug van de presentatieviering van de vormelingen, waarbij wij mochten zingen. En wat was het een mooi gebeuren. Doordat Pastoor Berkhout niet kon voorgaan was het Mariosé Huits die in de kerk de honneurs waarnam met de vormselgroep die de viering had voorbereid. Wat een goed voorbeeld van vrijwilligers die zo belangrijk zijn in de parochie. En reken maar dat dit een grote groep is hoor, voor en achter de schermen, wat een “rijkdom“!

Met de paas zingen we op tweede paasdag om tien uur, met Pastor Vertelman als voorganger, kopje koffie na de mis, geen verkeerd programma dacht ik. En op 30 april zingen we omdat het St. Caeciliakoor dan gaat zingen tijdens de dienst die gehouden wordt in het ziekenhuis in Alkmaar. Nog net een keer om 10 uur, vanaf Mei is er dan weer de zomertijd, met aanvang half 10.

We wensen iedereen fijne paasdagen, met hopelijk knap weer, daar wordt iedereen toch blij van. En het nodigt dan toch uit om naar buiten te gaan, het zonnetje in om de energie weer op te laden.

Graag tot tweede paasdag 17 april of 30 april, allebei om 10 uur, met Pastor Vertelman.

Gr. Connie Bakker

Maria in het Catharijneconvent

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw. Zowel binnen als buiten het christendom bekend en vereerd. Door de eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen en beeldhouwd door de beroemdste beeldhouwers. Tot en met 20 augustus straalt Maria in Museum Catharijneconvent in Utrecht (www.catharijneconvent.nl). Voor het eerst in Nederland wordt er zo'n grote tentoonstelling aan Maria gewijd waarbij haar complete levensverhaal aan bod komt, van oermoeder tot hemelse koningin.



U leest meer over deze bijzondere tentoonstelling in het paasnummer (april 2017) van SamenKerk. Bijvoorbeeld hoe u als lezer van ons bisdomblad korting krijgt bij een bezoek aan de tentoonstelling.

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. Museum Catharijneconvent in Utrecht vanwege de bijzondere tentoonstelling “Maria” een speciale arrangements- en ontmoetingsdag op dinsdagmiddag 30 mei. Mevrouw Désirée Krikhaar, de samensteller/gastconservator van deze bijzondere tentoonstelling, geeft die dag om 14.00 uur een lezing over de tentoonstelling. Deze lezing is gratis bij te wonen op vertoon van een geldig entreekaartje voor de tentoonstelling.

Hoe naar deze Ontmoetingsdag op 30 mei?
aanmelden via: info@catharijneconvent.nl of 030-2313835 (tijdens kantooruren).
vermeld: 1. “Bijeenkomst bisdom H’lem-A’dam (30 mei)”, 2. uw voor- en achternaam en 3. het aantal personen

Bisdombedevaart naar Fatima in september

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei en 13 oktober een zestal keer is verschenen aan drie herderskindertjes. Maria had belangrijke boodschappen voor hen over het geestelijk leven van de mensen en de vrede in de wereld (het is immers midden in de Eerste Wereldoorlog). In de loop van de tijd is Fatima uitgegroeid tot een van de belangrijkste Mariaheiligdommen in de wereld. Vanwege het eeuwfeest van de verschijningen organiseert het Bisdom Haarlem-Amsterdam van 11 t/m 16 september een bescheiden bedevaart naar Fatima en Lissabon. Er is slechts plek voor zo'n zestig pelgrims en een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers.

Na de vlucht naar Lissabon reizen we per touringcar door naar Fatima. Na aankomst maken we een rondleiding over het heiligdom en wordt het verhaal van Fatima verteld. De volgende dag (dinsdag) bezoekt u Aljustrel, waar we de Kruisweg bidden, en later op de dag de geboortehuizen van de herderskinderen en de parochiekerk. We vieren deze dag (met andere Nederlandse groepen) de Eucharistie in de Verschijningskapel, dé plek waar Maria 100 jaar geleden is verschenen. We nemen ook deel aan de Sacramentsprocessie, het rozenkransgebed en de lichtprocessie. Woensdag 13 september is een van de verschijningsdata. We nemen die dag deel aan de plechtigheden van het heiligdom (o.a. een plechtige pontificale Hoogmis). Op 14 september nemen we afscheid van Fatima en gaan we richting Lissabon. We bezoeken onderweg een fraai klooster in Batalha en het traditionele vissersdorp Nazaré. Op 15 en 16 september bezoeken we Lissabon, met o.a. een stadswandeling o.l.v. een Nederlandse gids. Op de laatste dag bezoeken we Cristo Rei (een standbeeld van Christus Koning) bij Lissabon-Almada, waar we het uitzichtpunt bezoeken en een afscheidsviering hebben. In de avond vliegen we weer terug naar Nederland.

Meer informatie over dit diocesane aanbod vindt u in het paasnummer van de SamenKerk, of via email: bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl Achter in uw parochiekerk liggen folders of kijk op de

website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) of de website van de katholieke reisorganisatie VNB (www.vnb.nl).
Aanmelding voor deze reis verloopt via de VNB. De inschrijving sluit op 1 augustus 2017.

Uitvaartvereniging Sint Barbara, bent u er al lid van?

Als iemand overlijdt, is dat een ingrijpende aangelegenheid. Het is goed te weten dat onze mensen u kunnen bijstaan in deze dagen en u veel werk uit handen kunnen nemen.

In nauw overleg met de familie en/of andere nabestaanden kan onze uitvaartverzorgster alle aspecten die bij een uitvaart aan de orde komen voor u regelen en verzorgen. Hierbij valt te denken aan :

- verzorgen en opbaren van de overledene
- aangifte op het gemeentehuis
- het maken van een keuze voor een begrafenis of crematie
- regelen van de uitvaartplechtigheid met eventueel muziek en sprekers
- assistentie bij het uitzoeken en opmaken van de kaart, advertenties, de kist en de bloemen
- regelen van bezoek en condoleance
- regelen van vervoer voor de overledene en nabestaanden
- plaatsen van de asbus in een urnengraf of urnenmuur
- plaatsen van een grafmonument
- begeleiden van de uitvaartdienst
- regelen van een koffietafel

Opbaring kan plaatsvinden in onze eigen aula. Deze kan op elk willekeurig moment door de familie zelf worden bezocht, maar ook, in overleg met de uitvaartverzorgster op afgesproken tijden. De aula is direct gelegen naast Dorpshuis AHOJ. Op verzoek van de nabestaanden kan de overledene natuurlijk ook thuis of ergens anders worden opgebaard. De kosten van een uitvaart worden in rekening gebracht aan de nabestaanden. Als een overledene lid was van de uitvaartvereniging en

wij verzorgen de uitvaart, dan wordt een vast bedrag van € 1000,00 in mindering gebracht.

Een contributie van € 10,00 per lid per jaar is in dit verband laag te noemen. Kinderen van onze leden hoeven pas vanaf hun 16e jaar te gaan betalen.

Wilt u meer informatie dan kunt u terecht op onze website www.uitvaarttuitjenhorn.nl. Wilt u zich aanmelden dan kunt u bellen met onze ledenadministratie, Margo Tiebie tel. 0226 – 393271.

De uitvaartvereniging houdt a.s. vrijdag 7 april om 20.00 uur in dorpshuis AHOJ een jaarvergadering.

Tijdens deze vergadering kunt u ook een kijkje nemen in de aula. Deze is gelegen naast het dorpshuis. De aula is geheel opgeknapt. En voldoet zo weer aan de eisen van deze tijd. Een prachtige plek om overleden in te kunnen opbaren.

Ook wordt deze avond afscheid genomen van Greet Bleeker. Greet heeft 12 jaar lang uitvaarten verzorgt voor onze vereniging en is voor vele nabestaanden een rots in branding geweest in de moeilijke dagen na het overlijden van een dierbare. Mocht u Greet de hand willen schudden dan bent u hierbij van harte uitgenodigd.

Uitnodiging

Hierbij nodigt het bestuur van Uitvaartvereniging Sint Barbara Tuitjenhorn u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op Vrijdag 7 april 2017 om 20.00 uur in Dorpshuis AHOJ, Dorpsstraat 37 te Tuitjenhorn.

Namens het bestuur,
Peter van Schagen, voorzitter
Linda Blommaart, secretaris



VASTENACTIE

steunt ons project

Stichting Vrienden van Joseph

p/a Bladstraat 5, 1747 HJ Tuitjenhorn

Tel: 0226 391403

Website: www.vriendenjoseph.nl

E-mailadres: liesblommaart@quicknet.nl

ANBI keurmerk per 01-01-2008

KvK 37092104

Bank: NL28 RABO 0155 9930.11 St. Vrienden van Joseph.

Beste parochianen,

Deze keer vindt u in of bij uw Jacobsschelp ook het vastenzakje. Ieder jaar tijdens de vasten worden deze uitgedeeld, kunt u deze desgewenst vullen en weer inleveren in de kerk.

Normaal gesproken kiest de MOV-groep ervoor mee te doen met het landelijke project, maar dit jaar hebben zij gekozen voor een zgn. eigen doel, een doel van een stichting in de eigen parochie. Dit jaar is dit dus een project van de Stichting Vrienden van Joseph en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Wij hopen dan ook dat u de zakjes weer gul zult vullen, net als andere jaren. Mogelijk komt u wijkcontactpersoon het zakje ook weer bij u ophalen, dat scheelt een loopje voor u.

Ook de vastendoosjes zijn weer onder de schoolkinderen uitgedeeld en ongetwijfeld heeft u gehoord van de Vastenmaaltijd op 26 maart. Voor slecht €5 was deelname mogelijk en omdat de maaltijd volledig gesponsord was, konden we de volledige opbrengst besteden aan het

project. We zijn de Koninklijke Vezet, Jan Bruin en slagerij 't Hof van Blankendaal dan ook zeer dankbaar.

Het St. Joseph Cafasso House zal het geld besteden aan de bouw van een kippenfokkerij, zodat de jongens die uit de gevangenis komen en daar scholing ontvangen op landbouwgebied van alles kunnen leren, van koeien fokken, tot maistellen, tot konijnenvlees en eieren verkopen.

Tijdens haar recente verblijf in Kenia is Liesbeth er geweest en zij kwam er weer zeer voldaan vandaan. Het St. Joseph Cafasso House wordt al enkele jaren door de Stichting gesponsord en de vooruitgang is duidelijk zichtbaar. De laatste actie in dit kader zal gehouden worden tijdens de Koningsdag, waarbij wij het spel Kip in een wip zullen spelen bij onze kraam. Wilt u weten wat dat nu weer inhoudt? Kom dan 27 april even langs!



De volgende actie staat ook al weer op de rol. Vanwege ons 20 jarig bestaan, willen we aan de slag met het ziekenhuis van Kitale. Medische zorg is een groot probleem en zelfs in het districtsziekenhuis, dat wordt betaald door de regering ontbreekt het aan allerlei spullen. Hoewel onze devies voor deze actie luidt: “dit is onze leuze, we gaan voor een couveuse”, staan er meer dingen op het lijstje van de hoofdzuster. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan bloeddrukmeters of zuurstofmeters. De statiegeldbonnetjes actie bij de Deen, maar ook de fietstocht met Hemelvaart zullen daarop gericht zijn.

Ja, we blijven vragen, steeds weer nieuwe acties. Maar we zien vooruitgang op die plaatsen waar wij projecten steunen. Uw hulp is en blijft daarbij nodig. Niet met grote bedragen, dat hoeft niet, want vele kleintjes maken één grote!

JEZUS IS VERREZEN; ER IS HOOP!

Boodschap voorafgaand aan de zegen 'Urbi et Orbi', Pasen door Paus Franciscus

Wat een grote vreugde voor mij om u de boodschap te verkondigen: Christus is verrezen! Ik hoop dat deze boodschap doordringt in elk huis, in elk gezin en vooral daar waar meer leed is, in ziekenhuizen, in gevangenis en ...

Vooral hoop ik dat zij doordringt in alle harten, want daar wil God deze Blijde Boodschap uitzaaien: Jezus is verrezen; er is hoop voor u; u bent niet meer onder de heerschappij van de zonde, van het kwade! De liefde heeft gezegevierd! Gezegevierd heeft de barmhartigheid! Steeds weer opnieuw overwint Gods barmhartigheid!

Net als de vrouwelijke leerlingen van Jezus, die naar het graf gingen en het leeg vonden, kunnen ook wij ons afvragen: wat heeft deze gebeurtenis te betekenen?

Wat betekent het dat Jezus is verrezen? Het betekent dat Gods liefde sterker is dan het kwade en de dood zelf; het betekent, dat de liefde van God ons leven kan veranderen, de woestijn in ons hart tot bloei kan brengen. Dat kan de liefde van God!

Dezelfde liefde waardoor de Zoon van God mens werd en de weg ging van vernedering en zelfgave, is gegaan tot het uiterste toe, tot in de onderwereld, tot in de afgrond van de scheiding van God; deze zelfde barmhartige liefde doorstroomde het dode lichaam van Jezus met licht en verheerlijkte Hem, liet Hem overgaan in het eeuwige leven. Jezus is niet in het eerdere leven teruggekeerd, in het aardse leven, maar is binnengegaan in het leven van Gods heerlijkheid en Hij is daar binnengegaan met ons mens zijn. Hij opende voor ons een toekomst van hoop.

Dit is dus Pasen: het is de uittocht, de overgang van de mens uit de slavernij van de zonde, uit het kwade naar de vrijheid van de liefde, naar

de vrijheid van het goede. Want God is leven, alleen ~ en zijn roem zijn wij, levende mensen.

Geliefde broeders en zusters, Christus is eens en voor altijd gestorven en verrezen voor allen, maar de kracht van de verrijzenis, van deze overgang van de slavernij van het kwade naar de vrijheid van het goede, moet zich voltrekken in elke tijd, in de concrete ruimtes van ons bestaan, in ons leven van elke dag. Door hoeveel woestijnen moet de mens niet trekken, ook nog vandaag de dag? Vooral de woestenij in zichzelf, als het hem ontbreekt aan de liefde voor God en voor de naaste, als het hem ontbreekt aan het bewustzijn behoeder te zijn van al wat de Schepper ons heeft geschonken en nog schenkt. Maar Gods barmhartigheid kan ook het droogste land laten bloeien, kan zelfs uitgedroogde beenderen weer levend maken.

Dat is dus mijn uitnodiging aan allen: nemen wij de genade aan van Christus' verrijzenis! Laten wij ons hernieuwen door Gods barmhartigheid; laten wij toe, dat Jezus ons liefheeft, dat de macht van zijn liefde ook ons leven verandert; en worden wij tot werktuigen van deze barmhartigheid, tot kanalen waardoor God de aarde kan bevloeien, de hele schepping kan behoeden, alsook gerechtigheid en vrede kan doen opbloeien.

En zo vragen wij aan de verrezen Jezus dat Hij de dood verandert in leven, de haat in liefde, de wraak in vergeving, de oorlog in vrede. Ja, onze vrede is Christus en door Hem smeken wij om vrede voor de hele wereld.

Om vrede voor het Midden-Oosten, in het bijzonder tussen Israëli's en Palestijnen, die moeite hebben met het vinden van de weg der eendracht, opdat zij moedig en bereidwillig opnieuw gaan onderhandelen om een conflict te beëindigen dat al veel te lang duurt. Om vrede in Irak, opdat uiteindelijk elk geweld moge ophouden, en vooral voor het gewaardeerde Syrië, voor zijn door conflicten getroffen bevolking en voor de vele vluchtelingen die hulp en troost verwachten. Hoeveel bloed is er niet

vergoten? En hoeveel lijden moet nog worden opgelegd, alvorens het lukt een politieke oplossing te vinden voor de crisis?

Om vrede voor Afrika, nog steeds toneel van bloedige conflicten. Om vrede in Mali, opdat het eenheid en stabiliteit terug mag vinden; en in Nigeria, waar helaas de aanslagen niet ophouden die het leven van vele onschuldigen zwaar bedreigen en waar niet weinig mensen, onder wie ook kinderen, worden gegijzeld door terroristische groepen. Om vrede in het oosten van de Democratische Republiek Congo en in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar velen gedwongen zijn huis en haard te verlaten en verder te leven in angst.

Om vrede in Azië, vooral op het Koreaanse schiereiland, dat de uiteenlopende standpunten daar mogen worden overwonnen en een nieuwe geest van verzoening langzaam moge rijpen.

Om vrede voor de hele wereld, die nog steeds verdeeld is door hebzucht naar snelle winsten, die verwond is door egoïsme dat het menselijk leven en het gezin bedreigt, door het egoïsme dat de mensenhandel blijft voortzetten, in deze 21e eeuw de meest wijd verbreide slavernij. Om vrede voor de hele wereld, die geplaagd wordt door het geweld dat samenhangt met de drugshandel en door onrechtvaardige uitbuiting van de natuurlijke bronnen! Vrede voor onze aarde! Moge de verrezen Jezus troost brengen aan de slachtoffers van natuurrampen en ons maken tot verantwoordelijke hoeders van de schepping.

Geliefde broeders en zusters, tot u allen die naar mij luisteren in Rome en in alle delen van de wereld, richt ik de uitnodiging van de psalm: "Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen! Herhaalt het, stammen van Israël: eindeloos is zijn erbarmen"

(Ps. 118, 1-2)

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; enkel licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven; enkel liefde is daartoe in staat.

-MARTIN LUTHER KING JR.-



Sirkelslag YOUNG 2017

Een landelijke wedstrijd tussen ruim 600 groepen. Hi5spirit organiseert deze wedstrijd voor de parochies Burgerbrug, Langedijk, Bergen/Schoorl, Warmenhuizen en Tuitjenhorn in de

St. Barbaraschool in Tuitjenhorn. Sirkelslag heeft ieder jaar een diaconaal thema. Dit jaar was dat Sterk & Dapper, het thema van het 40dagentijd programma van Kerk in Actie. Sirkelslag brengt bijbelse thema's op een laagdrempelige manier. Het wedstrijdelement werkt positief voor de teambuilding en het vertrouwen binnen de groep. Daarnaast geeft Sirkelslag jongeren het gevoel dat ze niet de enigen zijn die iets met Kerk en geloof hebben. Tijdens de wedstrijd wordt een beroep gedaan op creativiteit, kracht, inzicht, vindingrijkheid en handigheid. De jongeren zijn al vele jaren zeer enthousiast over deze activiteit. Samengevat: jaarlijks een mooi en zinvol spektakel voor jongeren die betrokken willen zijn bij de Kerk.

Goedenavond, ik ben Klaas van Kruistum, ook bekend als presentator van Zaplive, Checkpoint, Rekenkamer, etc. Ik loods de jongeren (d.m.v. een DVD) door de wedstrijd heen, waarna ze mij hopelijk Sterk & Dapper kunnen bevrijden uit dit verlaten oord. Aha, daar komen de groepen. Wat zijn ze weer heerlijk verwachtingsvol en gespannen! Ik ben gelukkig niet meer alleen... De jongeren van Hi5spirit worden vergezeld door de vormelingen uit Langedijk en Tuitjenhorn. Ze beginnen met een kennismakingsspel waarbij iedereen één schoen uit moet doen. Het lijkt een soort stoelendans, omdat steeds één jongere overblijft. Dat is de 'lummel' die een eigenschap van zichzelf prijsgeeft; bijvoorbeeld "ik houd van tennissen". Iedereen die deze eigenschap ook heeft, moet hinkelend van plaats verwisselen. Daarmee volgt een nieuwe lummel én een nieuwe eigenschap. Spelenderwijs leren de ca. 40 jongeren elkaar snel beter kennen.

Iedere groep krijgt een lokaal ter beschikking en is klaar voor de start. Met aanwijzingen ontdekken ze dat ik in Chili ben. Op een wereldkaart zoeken ze Chili en met een zelfgemaakte shooter schieten ze propjes op Chili. Hiermee scoren ze punten.

Dan in tweetallen rennend naar beneden om een raadsel op te halen. Zodra deze is opgelost, weer naar beneden om een voedselproduct op te halen en – als ze het goede antwoord hebben – een bonuspunt. Een enorme racepartij met de trap als vliegroute. (De raadsels en de oplossingen zijn te vinden op: www.hi5spirit.nl)



Nu volgt een reis over de wereldkaart. Aan de hand van steden zoeken de jongeren de bijbehorende landen en prikken er een punaise in. Een verbindend touwtje geeft een vluchtnummer. En daarmee scoren ze weer! Nu zet ik hun denkbreintjes wat meer aan het werk: rekensommen oplossen, teksten opzoeken in de Bijbel en tangramfiguren herkennen. Met de letters die dit oplevert moeten ze een zin maken. Een lastige opdracht. Toch vinden enkele groepen de juiste zin: “De redding is nabij”; muziek in mijn oren!

De volgende opdracht vraagt om een grottenparcours te maken. Zodra ik mijn toelichting heb gegeven, klinkt direct een enorm geschuif met stoelen en tafels en ontstaat er zowaar een écht grottengebied. Het eerste tweetal moet een EHBO-does op het hoofd dragen zonder deze vast te houden.



Hier worden creatieve talenten zichtbaar. Eén meisje laat haar lange haar om de verbandtrommel knopen: superslim. Het volgende duo moet het tweede deel van het parcours geblinddoekt afleggen zonder te botsen. Dit vraagt om goede afstemming. Het derde tweetal moet met een doosje Smarties geklemd tussen de monden op de knieën en vervolgens door de grot schuiven, aan de andere zijde weer opstaan en de Smarties inleveren; alles met de handen op de rug gebonden. Dat vraagt om behendigheid!

In de laatste wedstrijd wordt de groep in tweeën gedeeld. De leden met een fotografisch geheugen leren een verhaal uit hun hoofd en degenen met een fotografisch talent maken foto's van de uitbeelding van woorden uit het verhaal. Na 7 min. moet de verhaalgroep aan de hand van de foto's

de woorden uit hun verhaal raden. De stoom komt uit hun oren als ze zo snel mogelijk de woorden roepen. Dan hoor ik opeens een vliegtuig: mijn redding is inderdaad nabij! Bedankt Hi5spirit voor jullie sterke en dappere inzet om mij te redden.

Hierna komen alle groepen weer bij elkaar om te horen wie eerste is geworden. Groep Hi5spirit 2 heeft, met twee punten verschil gewonnen.

Iedereen kijkt heel positief terug op de mooie, actieve avond en diverse jongeren roepen: Ik doe volgend jaar weer mee!

Iedereen bedankt de St. Barbaraschool voor de gastvrijheid en we hopen nu al dat we volgend jaar weer terug mogen komen!



Stille Omgang, over niks en alles

Op papier ben ik hervormd, in de praktijk ben ik niks. Toch sta ik open voor de Kerk. Voor alle kerken. Waarom? Omdat kerken mensen zijn. Zaterdag 18 maart had ik er 57 kilometers voor over om De Krijtberg in Amsterdam te bereiken. Lopend.

Deze rooms-katholieke kerk aan de Singel was het voorlopige eindpunt voor 77 pelgrims. Om 8.30 uur vertrokken wij uit de Heilig Hartkerk in Heerhugowaard-De Noord. De Obdammer pastor Bert Glorie zond ons weg, het avontuur van een lange voetreis tegemoet.

Deze tocht was voor de 27^e keer (voor mij de 24^e) en had dit jaar wandelaars uit onder meer Oude Niedorp, 't Zand, Winkel, Waarland, Tuitjenhorn, Julianadorp, Callantsoog, Avenhorn, Nibbixwoud, Obdam, Hensbroek, Egmond aan den Hoef, Oudkarspel, Noord-Scharwoude en natuurlijk Heerhugowaard. Traditiegetrouw sloten zich ook deelnemers van buiten de provincie zich aan. Een van hen, fotograaf Hennie van der Burg uit het Zuid-Hollandse Numansdorp, was voor de vijftiende maal van de partij.

Volhouden

Het organiserend comité – Marjon Berkhout-van Schagen, Arie Botman, Jan Nanne en Jan Giling – gaf ons een eigen motto mee: ‘Heb plezier als dat kan, maar houdt vol als het moet’. Boerderij Zeilzicht te Zuidschermmer van de familie Baltus was de eerste tussenstop. Corrie Baltus-Oudhuis, opgegroeid in ’t Kruis, vertelde over de ontwikkeling van de melkveehouderij en kaasmakerij. Wijze en doortastende woorden. ‘Als je iemand vrij laat, kon je wel eens ver komen’. En: ‘We leggen er het lijf onder’. Mooi om te zien waren daar de drie koffie schenkende generaties Van Schagen: Maud, Marjon en Nel.

Eveneens een gastvrij onthaal in Uitgeest door vrijwilligers van de parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte. Medepelgrim Vronie van der Molen gaf er stof tot nadenken over het fenomeen ‘toeval’.

Wijding

Tussen de pleisterplaatsen Uitgeest en Assendelft begeleidde ik Bert Glorie. Hij is blind. De 54-jarige geestelijke vertelde onderweg over een opmerkelijke gebeurtenis. Mei 2018 wordt hij gewijd tot priester. Alleen al zulk mooi nieuws is de tocht waard.

Een heerlijke maaltijd in partycentrum De Admiraal in Assendelft gaf nieuwe energie. ‘Dat het met vrede met smaken’. En dat deed het! Duo Songbird uit Avenhorn verraste ons in Westzaan. ‘Leun Op Mij’ klonk wonderschoon in de Zuidervermaning. Alsof dit lied van Ruth Jacott wilde zeggen: óók de resterende kilometers reden we samen. Ter overdenking sloot Ans Groot hier de stop af met een innemend verhaal over vooroordelen.

De Hempont brachten wandelaars en volgbusje met EHBO over het Noordzeekanaal, naar de stilte. Iedere pelgrim kon ruim drie zwijgende kilometers lang de eigen gedachten volop horen.

Zachte kant

Pater Charles Eba’s uit Kameroen vertelde in de Krijtbergkerk over de ‘zachte kant van Amsterdam’ die hij had ontdekt: die van de Stille Omgang. De voorganger sprak ook over het wonder van het gedeelde brood, het bevrijdingsbrood. Het slotlied van deze viering zong ‘Heerhugowaard’ uit volle borst mee. Het Pelgrimslied. Ons lied.

De Stille Omgang leidde ons door hartje hoofdstad, samen met ruim vijfduizend anderen. Schuifelend door de Warmoesstraat hoorde ik weer het Ave Maria. Op het altaar van De Krijtberg had Bert Glorie om 23.27 uur de muzikale aanbidding van Maria ingezet.

Een ongelooflijk solo-optreden in een Jezuitenkerk. Had Paus Franciscus - een Jezuït – daar de hand in? Kan niet anders, dacht ik om 1.18 uur toen de bus begon aan de tocht terug. Want in toeval geloof ik niet.

Ed Dekker, Hensbroek

Vieringen en Intenties van 2 april t/m 7 mei 2017

Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar de zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een viering is gepland.

Zondag 2 april 2017

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T.

Lector: mw. Bakker

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Dark Tesselaar en zijn familie ● Guurtje Blankendaal ● Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus Kruijer ● Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en dochter Truus

Woensdag 5 april 2017

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Kruijjer-Spaans, mw. Kaandorp-Zonneveld, mw. Mulder-v.d. Stoop.

Stofzuigen: dhr. N. Mulder

Vrijdag 7 april 2017

09.30 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Vrijdag 7 april 2017

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 9 april 2017

► Palmzondag ◀

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor

Lectoren: mw. Bleeker en dhr. Blommaart

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen • Levende en overleden familie Pancras-Ligthart • Toon Hof en dochter Yvonne

Donderdag 13 april 2017

► Witte donderdag ◀

15.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T.

Lector: mw. Entes

Donderdag 13 april 2017

► Witte donderdag ◀

19.00 uur Gezinsviering

Voorganger: Mariosé Huits m.m.v. de communicantjes

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Vrijdag 14 april 2017

► Goede Vrijdag ◀

15.00 uur Kruiswegstatie

Voorganger: Mariosé Huits, m.m.v. de vormelingen

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Vrijdag 14 april 2017

► Goede Vrijdag ◀

19.00 uur Geen viering.

Zaterdag 15 april 2017

► Paaswake ◀

20.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Weel m.m.v. Mannenkoor T

Lectoren: dhr. Huits en mw. Lieske Huits

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728

Zondag 16 april 2017

► Eerste Paasdag ◀

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoор

Lector: mw. Beemsterboer

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Cornelis Dekker, Aaltje Dekker-Buter, Henk, Tinus, Ina en Cor ● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Cornelis Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● In liefdevolle herinnering aan Cor Hoogeboom en Riet Hoogeboom-Bes ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johan Dekker ● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en kinderen ● Levende en overleden familie Besteman-Schilder ● Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● Nanda Timmer en overleden familie ● Niek Tijm en Hanny Tijm-Stoop ● Theo Spaansen ● Wim Strooper en zijn familie

Maandag 17 april 2017

► Tweede Paasdag ◄

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

• Petrus Blom en Maria Blom-Groot, Ben Buter en zegen over zijn gezin



Na de viering drinken wij graag met u een kopje koffie!

Woensdag 19 april 2017

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Buter-Blom, mw. Kok-Tesselaar, mw. Kruijer-Mulder, mw. Kruijer-Commandeur. Stofzuigen: dhr. N. Kruijer

Woensdag 19 april 2017 (derde woensdag van de maand)

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan

par.jacobus@outlook.com

Vrijdag 21 april 2017

09.30 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark

Zondag 23 april 2017

► Beloken Pasen ◀

10.00 uur Woord- en communieviering

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. St. Caeciliakoor

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 392728

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Andries Zomerdijk en overleden familie Zomerdijk-Ligthart ● Cor Buter, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis, Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen en familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk en hun gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek en overleden familie en onze dochter Elly ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie

Vrijdag 28 april 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Kees Dekker

Zondag 30 april 2017

10.00 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. D'CYMO

Lector: van D'CYMO

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans

Woensdag 3 mei 2017

Kerkonderhoud

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:

Mw. Blankendaal-Diemeer, mw. G. Kruijer-Mulder, mw. Kaandorp-Pronk, mw. Th. Beemsterboer. Stofzuigen: dhr. P. Beemsterboer.

Vrijdag 5 mei 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

Vrijdag 5 mei 2017

19.00 uur Rozenkrans bidden

Zondag 7 mei 2017

09.30 uur Woord- en Communieviering

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T.

Lector: mw. Bleeker

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker en Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Kleybroek en Elisabeth Kleybroek-Groen ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Levende en overleden familie Pancras-Ligthart ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Riet en Andries Goudsblom-Jaspers ● Wilhelmus Arnoldus Bekker en Catharina Elisabeth Bekker-Boon

Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn

T 0226 391323

E par.jacobus@outlook.com

W www.parochietuitjenhorn.nl

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn

Bestuursleden

Klaas Bleeker, vicevoorzitter

Dorpsstraat 5

T 0226 391742

E klaasengreetbleeker@gmail.com

Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris

Koorndijk 31

T 0226 393756

M 06 41707605

E elmabeemsterboer@gmail.com

Mart Hof, penningmeester

Kalverdijk 44

T 0226 393368

M 06 53931087

E marthof@quicknet.nl

Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie

De Praam 21

T 0226 392852

M 06 20800243

E liesbruin@msn.com

Contactadressen

Administrator Eduard Moltzer pr.
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
T 0224 212357
E don.eduard@planet.nl

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere
Klaas en Greet Bleeker
Dorpsstraat 39
1747 HA Tuitjenhorn
T 0226 391323
E par.jacobus@outlook.com

Parochiële Charitas Instelling (PCI)
Waarnemend secretaris PCI
Dhr. L.J. Swaab
Sportlaan 44a
1747GS Tuitjenhorn
T 0226 392932

Ziekencomité
Mw. Nel Swaab-Blokdiik
T 0226 392932

Colofon

Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 740 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn.

Redactie ‘**de St. Jacobsschelp**’ en Website:

Vacature, redacteur liturgie & pastoraat
Liesbeth Bruin, redactrice communicatie
Stefan Goselink, redacteur website (www.parochietuitjenhorn.nl)

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking

E-mail redactie: par.jacobus@outlook.com

Bezorging: wijkcontactpersonen

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder opgaaf van redenen.



 **stichting
SINT BARBARA
TUITJEHORN**

dag & nacht bereikbaar
06-52023137

Monique Karsten
Liesbeth Bruin
Marieke Kamp

ongescht waar u verzekerd bent of een lidmaatschap heeft:
meer informatie op onze facebookpagina of op:

www.uitvaarttuitjehorn.nl